

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld.

secretariaat: Meerkoetlaan 3, 3444 BH Woerden
internet: www.shhv.info

telefoon: 0348 - 41 41 26
e-mail: mail@shhv.info

postbank: 330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden

SHHV 50 jaar !!

Woerden, februari 2007

Uitnodigingen: Het bestuur nodigt u uit voor

1. Troy (Troje)

Een film uit 2004 van Wolfgang Petersen



op: **woensdag 7 februari 2007 van 19.45 tot 22.45 uur (met pauze)**

in: **Annex Cinema, Fredrik Hendriklaan 18 te Woerden**
(staatsliedenkwartier)

Toegangsprijs: voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart 2007: € 4,00. Niet-leden betalen € 5,00. **Let op afwijkende begintijd!!**

In het jaar 1193 v. Chr. heerst Agamemnon, koning van Mycene, over het grootste gedeelte van de Griekse wereld. Dan lokt de Trojaanse prins Paris tijdens een vredesmissie Helena, de mooiste vrouw ter wereld, weg van haar echtgenoot, koning Menelaos van Sparta. Menelaos is in zijn eer aangetast en haalt zijn broer Agamemnon over gezamenlijk een aanval op Troje te ondernemen. Agamemnon ziet in de aanval zijn kans om zijn macht nog verder uit te breiden. Gesteund door duizenden Griekse koningen en strijders, waaronder Ajax, Odysseus en Achilles met zijn Myrmidones, trekken Menelaos en Agamemnon richting Troje. Lange tijd sleept de strijd tussen de Grieken en Trojanen zich voort, met vele verliezen aan beide kanten. Pas met de truc van het Trojaanse Paard wordt een Griekse overwinning geforceerd. Hoewel de film het verhaal van de Ilias en de Odysseus niet geheel volgt, is het toch een boeiend en interessant spektakel geworden.

2. De laatste uren van Herculaneum

Rondwandeling en Museumbezoek in Nijmegen



Op: **zaterdag 17 februari vanaf 11.51 uur**

In: **Nijmegen** (verzamelen in de hal van station Nijmegen)

Vandaag brengen we een bezoek aan Oppidum Batavorum (stad der Bataven, het latere Nijmegen). Graag willen wij, in verband met reserveringen, weten hoeveel personen aan deze excursie deelnemen. Wij verzoeken u daarom zich **vóór 15 februari aan te melden** bij ons secretariaat. Dat kan per e-mail: mail@shhv.info of telefonisch 0348-41 41 26.

U reist op eigen gelegenheid naar Nijmegen (de trein vertrekt uit Woerden om 10.26 uur). We verzamelen om 11.51 uur in de hal van het station Nijmegen. Van daaruit lopen we in 20 minuten eerst naar het cafe-restaurant, waar we iets kunnen eten. Omstreeks 13.30 uur beginnen we met de aangeduide wandelroute, die ongeveer 1,5 uur duurt. De wandeling begint en eindigt bij het Museum Valkhof. Omstreeks 15.00 uur krijgen we in het museum een inleiding van een museumgids, waarna iedereen op eigen gelegenheid de tentoonstelling Herculaneum kan bezoeken. Het museum sluit om 17.00 uur.

De toegang tot het museum (€ 10,00, reductie met pas 65, museumjaarkaart en andere kortingsregelingen) en de kosten van de lunch zijn voor eigen rekening.

Z.O.Z.

Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen, geef dan uw emailadres aan ons door. Denkt u er ook aan om uw nieuwe emailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is?.

3. Het onbekende Oudewater van de 17^e en 18^e eeuw

Een lezing door mevrouw drs. Nettie Stoppelenburg



stadhuis Visbrug



Oudewater

op: donderdag 22 februari 2007 van 20.00 tot 22.00 uur

in: het Stadhuis, Visbrug 1, 3421 AH Oudewater

Over de geschiedenis van Oudewater is eigenlijk nog niet zo heel veel geschreven. Natuurlijk zijn de Heksenwaag en de touwindustrie welbekend, maar door archiefonderzoek zijn de laatste jaren heel wat nieuwe en onbekende feiten boven tafel gekomen. Een onbekende bouwmeester, kerkelijke perikelen, het instorten van de touwindustrie in de achttiende eeuw en de intense armoede die dat met zich meebracht, de geschiedenis van het gasthuis, de elite in het stadsbestuur: veel nieuwe, dramatische, spannende en smeulge verhalen, regelrecht uit het archief.

Nettie Stoppelenburg studeerde kunstgeschiedenis en archeologie. Zij werkt als medewerker educatie en pr bij Het Utrechts Archief en schreef in die functie o.a. een reeks artikelen over de lantaarnconsoles in het Utrechts Nieuwsblad. In 1999 raakte zij betrokken bij de oprichting van het Touwmuseum 'De Baanshuur' in Oudewater en dat werd het begin van een uitgebreid archiefonderzoek naar de geschiedenis van Oudewater. Zij publiceerde ondermeer 'Als muren konden spreken ...', 'De historie van een touwtje' en 'De Oudewaterse Moord'. Haar onderzoek richt zich vooral op de zeventiende en achttiende eeuw en omvat het sociale leven en de touwindustrie in Oudewater, maar ook de geschiedenis van boerderijen in de omgeving, met name in Hoenkoop.

U rijdt vanuit Woerden naar Oudewater via de provinciale weg N204 en bij de N228 rechtsaf richting Oudewater. Als u in de bebouwde kom van Oudewater bent, ziet u rechts een zwembad ('t Statenbad). Rijdt via de derde straat rechts, het IJsselvere, de stad in. Let op: deze entree bevindt zich vlak na een bocht. Ga de ophaalbrug over de Hollandsche IJssel over en rijdt rechtdoor. Aan het einde van de gracht ziet u rechts het stadhuis. Om te parkeren rijdt u rechtdoor de Oude Huijgensteeg in. Direct rechts kunt u parkeren.

Volgende bijeenkomsten:



1672

Woensdag 7 maart, 19.45 uur **Film Spartacus** in Cinema Annex te Woerden.

Donderdag 15 maart, 20.00 uur **Lezing** over het kasteel van Woerden in het kasteel van Woerden.

Donderdag 22 maart, 19.30 uur **Jaarvergadering**, aansluitend, omstreeks 20.00 uur **Lezing** geschiedenis van Montfoort, beide in de Rank te Montfoort.

Donderdag 26 april, 20.00 uur **Lezing** geschiedenis van Harmelen.

Rectificatie:



In het jubileumprogramma dat u vorige maand is toegezonden is helaas een foutje geslopen. Als datum voor de excursie stond vermeld: zaterdag 23 augustus. Indien u deze datum in uw agenda wilde reserveren, zult u terecht hebben geconstateerd dat er had moeten staan: **zaterdag 25 augustus 2007**.

Overleden:



Vorige week overleed op 93-jarige leeftijd ds. Jacob Haitsma. Van 1949 tot 1978 was hij predikant van de hervormde gemeente in Woerden. Na zijn emeritaat verhuisde hij naar Boskoop, maar hij kwam nog regelmatig als voorganger naar Woerden. Ds. Haitsma had een grote belangstelling voor geschiedenis, wat zich ondermeer heeft geuit in diverse boeken over de kerkelijke geschiedenis van Woerden die hij heeft geschreven en die door de SHB zijn uitgegeven. Zijn boeken zijn nog verkrijgbaar. Ds. Haitsma is in Boskoop begraven.

Contributie 2007:



Met de nieuwsbrief januari 2007 is een factuur meegezonden. Daarin hebben wij het verzoek gedaan om de contributie voor 2007 aan ons over te maken. Als u op de envelop nog SHHV achter uw naam ziet staan, hebben wij uw contributie nog niet ontvangen. De betalingen zijn bij ons verwerkt t/m 12 januari 2007. Mocht u dus op of na die datum uw betaling hebben gedaan, dan is deze nog niet bij ons verwerkt.

Met vriendelijke groet,
Lex Albers, voorzitter SHHV