

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld.

secretariaat: Meerkoetlaan 3, 3444 BH Woerden
internet: www.shhv.info

telefoon: 0348 - 41 41 26
e-mail: mail@shhv.info

SHHV 50 jaar!!

postbank: 330797 t.n.v. penninameester SHHV te Woerden

Woerden, april 2007

Uitnodigingen:

Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. EXCALIBUR

Een film van John Boorman uit 1980



op: **woensdag 11 april 2007 om 20.00 uur (met pauze)**

in: **Annex Cinema, Fredrik Hendriklaan 18** te Woerden (3445 XN)
(staatsliedenkwartier)

*Toegangsprijs: voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart 2007: € 4,00.
Niet-leden betalen € 5,00.*

Rond de vijfde of zesde eeuw zou er een krijgsheer bestaan hebben die het verdeelde Engeland wist te verenigen. Historici hebben lang getracht te bepalen wanneer precies de gouden eeuw was waarin Koning Arthur leefde (als hij al bestaan heeft). Ergens in die donkere, niet beschreven tijd tussen het verdwijnen van het Romeinse Rijk (4^e eeuw) en de opkomst van Willem de Veroveraar (11^e eeuw) zou onze held hebben bestaan, zijn ridders aan de Ronde Tafel hebben gezet, Guinivere getrouwd hebben, met Merlijn en Camelot gebouwd hebben.

De film is gebaseerd op het boek van Sir Thomas Malory (+1471), Le Morte d'Arthur, dat alle verhalen uit de Arthur- en Graalcyclus in een synthese trachtte onder te brengen. Net zoals het boek zelf in zijn tijd, is de film hét prototype van populaire beeldvorming rond de Middeleeuwen. Hij bevat alle archetypen van de mythische, heroïsche Middeleeuwen: ridders in blinkende harnassen, jonkvrouwen, draken, magie....

Regisseur Boorman: "als er al een Arthur geweest is, zal hij ergens rond de 6^e eeuw geleefd hebben. Maar de datum is van minder belang dan de mythe. De film gaat over de mythische waarheid en niet over de historische waarheid. Trap dus niet in de fuik om je zorgen te maken over de vraag of het allemaal wel historisch waar is."

Bekende acteurs in deze film zijn Helen Mirren, Liam Neeson en Patrick Stewart.

Wij hopen dat u, na afloop van de film onder het genot van een drankje, nog even met ons blijft napraten over deze film.



2. DE GESCHIEDENIS VAN HARMELEN

een lezing door de heer Frank van Rooijen, archivaris



*Herberg en Rechthuis
"het Wapen van Harmelen"
(bron: Groene Hart-archieven)*

op: **woensdag 25 april 2007 van 20.00 tot 22.00 uur**

in: **'t Trefpunt, Iepenlaan 2, 3481 XA Harmelen**

Volgens historici heeft Harmelen een zeer oude kern. De polders Harmelerwaard en Oudeland, gelegen aan de oeverwallen van de Rijn dateren vermoedelijk uit de 8e en de 9e eeuw. Harmelen behoorde ook tot twee waterschappen, waarbij de Haanwijkersluis de verbinding vormde. Buiten het dorp lag de oude ridderhofstad Huize Harmelen, maar Harmelen heeft nog een tweede kasteel gehad: Batestein.

Frank van Rooijen is werkzaam bij Streekarchief Rijnstreek en als archivaris in het bijzonder werkzaam voor de gemeente Harmelen. Hij zal u deze avond door de boeiende geschiedenis van dit oude dorp heenleiden.

Z.O.Z.

Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen, geef dan uw emailadres aan ons door. Denkt u er ook aan om uw nieuwe emailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is?.

Routebeschrijving naar 't Trefpunt:



vanuit Woerden (en Linschoten en Oudewater)

Vanuit Oudewater/Linschoten rijdt u over de N204 (M.A. Reinaldaweg) naar Woerden. Neem in Woerden de N198 (Utrechtsestraatweg) naar Harmelen. In Harmelen doorrijden tot de dorpskern: ga rechtsaf over de brug over de Leidsche Rijn. Na 80 meter, eerste weg rechts, de Kalverstraat. Na 60 meter linksaf naar de Kloosterweg. Op het kruispunt rechtdoor. Na een bocht naar rechts ziet u na 20 m 't Trefpunt aan de linkerkant.

vanuit De Meern (en Montfoort)

Vanuit Montfoort rijdt u over de N228 naar de Meern. Vanuit De Meern neemt u de N198 richting Harmelen. Volg de Utrechtsestraatweg tot in Harmelen. Sla in de Dorpsstraat na de kerk linksaf de Kalverstraat in. Na 60 meter linksaf naar de Kloosterweg. Op het kruispunt rechtdoor. Na een bocht naar rechts ziet u na 20 m 't Trefpunt aan de linkerkant.

In de omgeving is voldoende parkeerplaats.

Volgende bijeenkomsten:



- | | |
|---------------------------|--|
| Woensdag 16 mei, | 20.00 uur Film De Naam van de Roos in Cinema Annex te Woerden. |
| Donderdag 24 mei, | 20.00 uur Lezing geschiedenis van Kamerik in Schulenburg, Kamerik. |
| Woensdag 13 juni, | 20.00 uur Film Marieken van Nieuwmeegen in Cinema Annex te Woerden. |
| Donderdag 21 juni, | 20.00 uur Lezing Romeinen in Woerden , de nieuwste inzichten, in De Dam te Woerden. |

Contributie 2007:



Met de nieuwsbrief januari 2007 is een factuur voor de contributie meegezonden. Wij verzoeken, indien u nog niet betaald heeft (bij postzending ziet dan SHHV achter uw lidnummer) bij het overmaken het lidnummer (zie uw lidmaatschapskaartje) te vermelden. Voor leden is de contributie € 20,00, partnerleden betalen € 8,00. Op de achterzijde van de factuur van januari 2007 ziet u de definitie van het begrip partnerlid. Giften zijn altijd welkom. Zij stellen ons in staat nog meer activiteiten te organiseren. **Indien wij uw bijdrage over 2007 op 15 april 2007 niet hebben ontvangen, schorten wij de verzending van nieuwsbrieven en Heemtijdingen op.**

Heeft u nog geen lidmaatschapskaartje 2007 ontvangen? Laat het ons weten!

Theatervoorstelling:



Paus Adrianus VI

Il Papa Olandese, een theaterstuk over macht, corruptie, liefde en onschuld

Zoals sommigen weten, is er ooit een Nederlandse paus geweest. Hij kwam uit Utrecht en hij noemde zich Adrianus de Zesde. Zijn pontificaat duurde maar kort, maar vond op een cruciaal moment plaats: van 1522 tot 1523, tijdens het hoogtepunt van de Italiaanse Renaissance. Zijn tijdgenoten waren Luther, Erasmus, Michelangelo en Machiavelli. Adrianus hoopte een einde te maken aan de corruptie en andere misstanden aan het pauselijk hof, om zo een kerkscheuring te voorkomen.

Maar ging het alleen om misstanden? De streng orthodoxe Adrianus begreep niets van de geest van de Renaissance waarin de mens centraal stond en waarin aandacht was voor de natuur en de schoonheid van het menselijk lichaam.

Over deze Adrianus is nu een Nederlandse voorstelling gemaakt! Een stuk over macht, corruptie, liefde en onschuld. Gespeeld door een internationale cast met o.a. Italiaanse, Spaanse en Nederlandse acteurs.

Il Papa Olandese is van 12 t/m 14 april te zien in de Geertekerk in Utrecht (ca. 15 minuten lopen vanaf het Centraal Station). De toegang kost € 12,50 en de voorstelling begint om 20.30 uur. U kunt kaarten bestellen op ilpapaolandese@productieleider.nl of bij VVV Utrecht (Domplein 9). Vermeld bij reservering per e-mail uw naam, telefoonnummer, het aantal kaarten en om welke voorstelling het gaat. Kaarten kunnen uiterlijk een kwartier voor aanvang worden opgehaald. Kijk voor meer informatie op www.ilpapaolandese.nl

Bezoek ons archief:



Indien u al langer op zoek bent naar een boek of een nummer van Heemtijdingen en dit niet op onze boekentafel vindt, dan kunt u op zaterdag 14 april tussen 9.00 en 12.00 uur een bezoek brengen aan ons archief in Zegveld. U vindt dat op **Nijverheidsbuurt 8, 3474 LB Zegveld**. Nijverheidsbuurt is een zijstraat van de Hoofdweg van Woerden naar Zegveld. U vindt het gebouw aan de linkerkant.

Met vriendelijke groet,
Lex Albers, voorzitter SHHV