

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld.

secretariaat: Bekenlaan 20, 3448 XC Woerden
internet: www.shhv.info
telefoon: 0348 - 41 75 77
e-mail: mail@shhv.info

bank: IBAN: NL05INGB0000330797.
t.n.v. Stichtings-Hollandse Historische Vereniging te Woerden

KvK-nummer: 40.46.44.34

Woerden, mei 2013



Boek over Bogardus

De afgelopen maand waren er twee lezingen. Prof. Frijhoff vertelde in Woerden over Evert Willemsz Bogaert (Bogardus). Relatief onbekend in Woerden, waar hij zijn jeugd doorbracht, maar zeer beroemd in New York (toen Nieuw Amsterdam/Manhattan), waar hij de tweede dominee na de stichting van die plaats was. Een boeiend verhaal over de groei naar volwassenheid van een puber in het begin van de 17^e eeuw.

En later in de maand vertelde de heer Westerhof in de Lutherse kerk in Bodegraven over de ontstaansgeschiedenis van het Nut (gesticht door Jan Nieuwenhuyzen aan het eind van de 18^e eeuw). Na een korte zeer verhelderende beschrijving van de veranderingen in de samenleving in de 18^e eeuw, werd dieper ingegaan op de bijdragen van het Nut aan de ontwikkeling van de samenleving, met name op het gebied van het onderwijs. Met leuke anekdotes en archiefstukken werd een en ander verduidelijkt.



Jan Nieuwenhuyzen

De Vrede van Utrecht als Evenement ter gelegenheid van de 300-jarige herdenking van de Vrede van Utrecht in 1713. Een lezing door dr. David Onnekink



De onderhandelaars bijeen

op: donderdag 23 mei 2013 van 20.00 - 22.00 uur
In: **De Ridderzaal van het kasteel**, Kasteel 3, 3441 BZ Woerden

Toegang gratis

In april 1713 werd in Utrecht een serie traktaten gesloten die een generatie van oorlog voeren afsloot, en een volgende generatie vrede bracht. De vrede kwam pas tot stand na ruim een jaar onderhandelen. In deze lezing zal eerst in vogelvlucht een beeld worden gegeven van de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) en de Vrede van Utrecht, zowel in Europa als in de rest van de wereld. Thema's als internationale betrekkingen, slavenhandel, maritieme en continentale oorlogvoering, religie, publieke opinie en diplomatie komen daarbij aan de orde. Daarna zal de focus zijn op de vrede van Utrecht als diplomatiek evenement: tientallen diplomaten kwamen samen die 15 maanden onderhandelden en met hun gevolg de stad vulden. Nadat de vrede van Utrecht werd gesloten volgden talloze feesten, en reflecteerden pamfletschrijvers, tekenaars, journalisten en kroniekschrijvers op de gebeurtenissen, maar ook later werd de Vrede van Utrecht met name in deze provincie nog herdacht. De vrede van Utrecht als evenement in de tijd zelf en in latere terugblikken staat centraal in de tweede helft van deze lezing.



titelblad van het traktaat

David Onnekink is universitair docent en onderzoeker en is verbonden aan het Departement Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Hij is vooral geïnteresseerd in de internationale betrekkingen van de vroegmoderne tijd. Samen met Renger de Bruin publiceerde hij *De Vrede van Utrecht (1713)*, uitgegeven door Verloren.



Opera Viva

Tijdens deze avond is het boek van David Onnekink ook verkrijgbaar voor € 14,00.. Ook kunt u die avond kaarten kopen voor de uitvoering van het Historische Spel dat van 5 tot 9 juni zal worden opgevoerd.

De avond zal in het teken staan van de lezing door dr. David Onnekink, maar er zal ook een korte introductie zijn van het historische spel *Eindelijk Vrede* dat begin juni op het Exercitieterrein zal worden opgevoerd.

Verder zal een delegatie van *Opera Viva* enkele liederen ten gehore brengen uit de 18^e eeuw, die ook tijdens het historische spel zullen worden uitgevoerd. En ook kunt u luisteren naar muziek van Händel die speciaal voor de *Vrede van Utrecht* werd gecomponeerd.

Z.O.Z.

Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen, geef dan uw e-mailadres aan ons door. Denkt u er ook aan om uw nieuwe e-mailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is?

1. Excursie naar Slot Gunterstein in Breukelen



Gunterstein 1647



Ruïne Gunterstein na de verwoesting door de Franse troepen in 1672



Gunterstein in 2012

op: vrijdag 31 mei 2013 van 13.30 - 17.00 uur
Vertrek: Parkeerterrein aan de Houttuinlaan (nabij zuidzijde station Woerden)
Alleen voor SHHV-leden; maximaal 20 deelnemers op volgorde van aanmelding

Het oorspronkelijke kasteel Gunterstein werd rond 1300 gebouwd door Ghisebrecht Gunter. In 1511 werd het kasteel overrompeld en gesloopt door de Utrechtenaren. Van dat kasteel zijn geen afbeeldingen bekend. In 1518 werd het tweede Gunterstein gebouwd door Gijsbrecht van Nijenrode. In 1529 werd dit een ridderhofstad, waar ook Johan van Oldenbarneveldt nog gewoond heeft. Dit kasteel werd in 1673 door de Fransen verwoest. In 1680 werd de ruïne verkocht aan Magdalena Poulle. Zij liet het Huis weer opbouwen zoals het er nu nog staat en de Buitenplaats aanleggen. Een kasteel/slot met een bewogen geschiedenis op de grens tussen Holland en Utrecht. We hebben de exclusieve mogelijkheid om dit slot te bezoeken.

De excursie vindt plaats op: vrijdagmiddag 31 mei 2013.

We vertrekken om 13.30 uur met enkele auto's naar Breukelen. Graag om 13.15 uur aanwezig zijn op het parkeerterrein nabij de trap, zodat we de verdeling over de auto's kunnen bepalen. Wie wil er rijden?

De rondleiding in Breukelen begint om 14.00 uur. Na afloop kunnen we ook even de tuin van Oldenbarneveldt met het mooie lei fruit en de Engelsche tuin bekijken.

Daarna drinken we nog ergens wat en vertrekken weer omstreeks 16.30 uur, zodat we om 17.00 uur in Woerden zijn.

Kosten voor deelname zijn: € 5,00 (inclusief consumptie). U kunt uw bijdrage op de dag zelf bij de voorzitter betalen. Graag uw aanmelding per mail of telefonisch aan het secretariaat van de SHHV (zie boven). Maximaal aantal deelnemers 20. Bij overtekening wordt u op een wachtlijst geplaatst. Als u dan toch nog meekunt, ontvangt u nog bericht.

Volgende activiteiten:



18 juni 2013: Woerden, lezing over cultuurveranderingen in de 18^e eeuw

31 augustus 2013: zomerexcursie

7 september 2013: Harmelen, Jaarmarkt

14 september 2013 Open Monumentendag. Thema Pracht en Praal

25 september 2013: Woerden, lezing over het weer in de 18^e eeuw

15 oktober 2013: Montfoort, lezing over het verzet tegen de Franse Revolutie rond 1790 in Zuidwest Utrecht

26 november 2013: Woerden, Wereld in Woorden, lezing over literatuur in de 14^e eeuw.

Historisch Spel Woerden:



Van 5-9 juni 2013 zal het tweede Historische spel worden opgevoerd op het Exercitieterrein in Woerden. De organisatie is in handen van de stichting Historische Spelen Woerden. Dit jaar is het thema *Eindelijk Vrede* (bij gelegenheid van de 300-jarige herdenking van de Vrede van Utrecht. De kaartverkoop is gestart. U kunt daarvoor terecht op de volgende plaatsen:

- Groenendaal Makelaardij aan de Hogewoerd 32 a,
- Sigarenmagazijn "De Vischbrug" aan de Rijnstraat 51
- De kassa van "Het Klooster" aan de Wilhelminaweg.
- Ook zal er gedurende een aantal komende zaterdagdagen een kassawagen staan in de buurt van het Arsenaal.
- En tijdens de SHHV-lezing op 23 mei in het kasteel kunt u daar ook kaarten kopen.

De toegangsprijs bedraagt € 12,50. In de voorverkoop € 10,-.

Meer info kunt u vinden op <http://www.historischespelewoerden.nl/>

Zwemclub Woerden 60 jaar



De Zwemclub Woerden is bezig met de voorbereiding van een jubileum wegens hun 60-jarig bestaan. Daarvoor zijn ze op zoek naar foto's, kaarten, verhalen ed., over alles wat met zwemmen, waterpolo, WZC, Pinguïns, Forel, ZCW, zwembaden etc. in Woerden te maken heeft. Wie van de leden herinnert zich bijv. nog het Woerdense singelzwemmen op Koninginnedag (31 augustus) en wie heeft wellicht nog foto's van deze evenementen?

U kunt uw informatie doorgeven aan het secretariaat van de SHHV. Wij zorgen er dan voor dat die bij de zwemclub terecht komt.

Koninklijke inhuldigingen:



Dezer dagen vieren we de inhuldiging van Willem-Alexander als de nieuwe koning. De Koninklijke Bibliotheek heeft online een mooie fototentoonstelling van alle inhuldigingen sinds Willem I gemaakt. Klik op een foto op de tijdlijn voor meer foto's van de betreffende inhuldiging.

<http://www.kb.nl/webexposities/200-jaar-koninklijke-inhuldigingen/tijdlijn>