

NIEUWSBRIEF

April 2015



STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld
secretariaat: Bastion Willem 33, 3445 DG Woerden / tel: 0348 419 277 / mail@shhv.info / www.shhv.info
bank: IBAN: NL05 INGB 0000 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden
KvK-nummer: 40.46.44.34



Van de bestuurstafel

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 30 maart jl. ben ik door de leden van de SHHV gekozen tot voorzitter. Ik aanvaard deze benoeming met heel veel plezier en ik dank natuurlijk iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen. Die dank geldt met name ook mijn voorganger, Hans Noppen, die als waarnemend voorzitter een belangrijke bijdrage had in het

verzekeren van de continuïteit van onze vereniging.

Hoewel ik 'pas' 25 jaar in Woerden woon – en dus tot de 'import' behoor – liggen de wortels van mijn familie stevig verankerd in het werkingsgebied van de SHHV, met voorouders (tot het begin van de 17e eeuw) die steeds woonachtig waren in Montfoort, Willeskop, Bodegraven, Woerden, en verder Utrecht, Hazerswoude en Leiden. Rijnkanters dus. Mensen van het slag: praten prima, doen is beter. Ik hoop daar, samen met u en mijn bestuur, iets moois van te maken. In het begin zal ik met tal van mensen kennismaken, en mijn weg proberen te vinden. En daarom: graag tot binnenkort op een goede gelegenheid!

Niek de Kort, voorzitter

Ontvangt u de Nieuwsbrief per post?

Het bestuur verzoekt de leden die de Nieuwsbrief per post ontvangen, maar ook over een e-mailadres beschikken, dit aan ons door te geven zodat we u voortaan via de email kunnen berichten. Dit bespaart ons print- en verzendkosten en geeft u de mogelijkheid om in de NB vermelde links naar andere websites te gebruiken.

Contributie 2015 (herinnering)

Begin februari ontving u van ons de factuur voor de contributie 2015. Mocht u inmiddels hebben betaald, dan onze hartelijke dank. Aan degenen die dit nog niet hebben gedaan, vragen wij het bedrag van € 25 of € 35 (incl. partner) over te maken op: **NL05 INGB 0000330797** t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden liefst onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor de volgende activiteiten:



Vanwege de viering dit jaar van 70 jaar bevrijding zullen twee lezingen worden georganiseerd over de Tweede Wereldoorlog.

Na de bevrijding, de loodzware jaren 1945-1950

De Kloosterhoeve, Kloosterweg 2, Harmelen

Donderdag **30 april 2015** 20:00-22:00 uur (toegang gratis)

Een lezing door Ad van Liempt, in samenwerking met de Werkgroep Harmelen



Nederland explodeerde zo ongeveer toen het bevrijd werd van de Duitse bezetter. Dagen, weken, hier en daar zelfs maanden duurde het feest van de vrijheid. Maar daarna volgde voor bijna iedereen de ontuchtering. Het immense verdriet in de uitgedunde joodse gemeenschap toen die zich realiseerde dat bijna niemand van de gedeporteerde familieleden en vrienden zou terugkeren. De machteloosheid van grote delen van de bevolking over dat het allemaal zo langzaam ging, de wederopbouw, de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, het verdwijnen van de schaarste en de armoede.

NIEUWSBRIEF

April 2015

De ongerustheid over die bandeloze jeugd, die nergens meer naar luisterde, geen idealen leek te hebben, en de ondergang tegemoet leek te gaan. En boven alles uit, de toenemende dreiging van een naderende oorlog met Indonesië. Weer oorlog? Ja, weer oorlog, nu door onze eigen regering begonnen, en opnieuw gepaard gaande met geweld, eindeloos durende onderhandelingen en veel slachtoffers, heel veel slachtoffers. Het waren loodzware jaren, waar geen einde aan leek te komen. De NTR maakte er de tv-serie 'Na de bevrijding' over, en auteur Ad van Liempt schreef het boek en is deze avond onze gastspreker.

Ad van Liempt (1949) werkte als journalist bij het Utrechts Nieuwsblad en later als eindredacteur bij de NOS-televisie. Hij was betrokken bij de oprichting van programma's als NOVA en Andere Tijden. Hij schreef vele boeken, onder andere over de Tweede Wereldoorlog. Van zijn boek „Na de Bevrijding” zijn 20.000 exemplaren verkocht.

Vooraankondiging

Pierre Cuypers en kerkenbouw

Gebouw De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden (toegang gratis)

Dinsdag **26 mei 2015 19:30** – 22:00 uur

Een lezing door Cor Schrama; met rondleiding Bonaventurakerk

Pierre Cuypers (1827-1921) geldt als de grootmeester van de neogotiek en was Rijksbouwmeester rond de vorige eeuwwisseling. Wereldberoemd zijn het Amsterdamse Centraal Station, het Rijksmuseum en Kasteel de Haar. Hij heeft vele gebouwen, waaronder meer dan honderd kerken, in Nederland en in het buitenland gebouwd en verbouwd. Vaak zorgde hij bij die gebouwen ook voor het gehele interieur. Zo was hij volgens huidige maatstaven een groot designer en hoort op vele gebouwen in Nederland de stempel "made in Roermond", zijn geboorteplaats.

Overige zaken

Een voettocht in de hongerwinter



"Mijn grootvader **Wout van Wijngaarden** (1902 - 1973), melkboer en kruidenier in Harmelen, liep in januari 1945 vanuit zijn woonplaats naar het oosten van Nederland. Samen met twee vrienden maakte hij een twee weken lange voettocht om voedsel voor zijn gezin te halen. Van deze tocht in de hongerwinter hield mijn opa een dagboek bij. Mijn vader, Aart van Wijngaarden, vroeg mij ooit om 'iets te doen' met dit dagboek. Dat heeft eerlijk gezegd (te) lang geduurd, maar nu staat het reisverslag dan online, zodat ook anderen dit verhaal kunnen lezen. Het verhaal van drie gewone mannen uit Harmelen, die in de hongerwinter van 1944-1945 naarstig op zoek waren naar voedsel voor hun gezinnen".

Zo begint Ina van Wijngaarden de door haar bewerkte versie van haar opa's dagboek uit de verschrikkelijke hongerwinter. Zie voor haar verhaal: <https://sites.google.com/site/voettochthongerwinter/home>

Oorlogsmonument Cor van Bommel



Verzetsheld Cor van Bommel uit Harmelen krijgt een eigen monument. Hij stierf anderhalve maand voor de bevrijding toen hij werd betrapt in een huis in Drenthe, waar hij radioboodschappen met een zendkoffer doorstuurde. Er ontstond een vuurgevecht met de Duitsers waarbij hij om het leven kwam. Van Bommel was als geheim agent namens koningin Wilhelmina een belangrijke schakel tussen het bezet gebied en Engeland.

Hij speelde informatie door naar de geallieerden. In 1948 kreeg de Harmelenaar daarvoor postuum de Militaire Willemsorde. Het graf van Cor van Bommel is nu op het militaire ereveld in Loenen op de Veluwe waar hij met strijdmakkers ligt begraven.

Op 4 mei wordt een beeld onthuld en een ceremonie gehouden in de Protestantse kerk achter het monument. Hierbij zullen veel veteranen en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zijn.

Zie voor een uitgebreid verhaal: <http://www.harmelen.nu/verzetsheld-vor-van-bommel2>

NIEUWSBRIEF

April 2015

Herdenking bij Joods monument Woerden



Jom Hasjoa, de jaarlijkse Joodse gedenkdag voor de slachtoffers van de naziterreur wordt herdacht met een plechtigheid bij het Joodse monument aan de Prins Bernhardlaan op **donderdag 16 april om 19.30** met een toespraak van Burgemeester Molkenboer en met de gebeden Jizkor en Kaddisj, de Joodse gebeden voor de doden, door majoor b.d. Wim J.E. van Dijk, krijgsmacht rabbijn. Jom Hasjoa werd in 1953 ingevoerd in Israël als algemene herdenkingsdag voor de ca. 6 miljoen Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werden vermoord.

Steeds meer worden ook elders in de wereld op deze dag herdenkingen gehouden. Daarna volgt de lezing "Waar was G-D in de sjoa?" van rabbijn van Dijk in de belendende Opstandingskerk. Namens de Stichting 4 en 5 mei heet de heer Jan van Es u van harte welkom.

Stadswandeling "Woerden in de tweede wereldoorlog."



In het kader van 70 jaar bevrijding in Nederland wordt door het Gilde Woerden, die stadswandelingen en rondleidingen verzorgen, een nieuwe wandeling samengesteld met als thema "Woerden in de tweede wereldoorlog". Er wordt stil gestaan bij bijzondere plekken binnen het centrum waar tijdens de tweede wereldoorlog razia's plaatsvonden en bij onderduikadressen en enkele monumenten waar uitgebreid uitleg wordt gegeven. Tevens is in de bibliotheek een tentoonstelling over de tweede wereldoorlog. Belangstellenden kunnen onder leiding van een stadsgids deze wandeling maken en ook de groepen 8 van de basisscholen zijn hiervoor uitgenodigd. Een tiental levensgrote foto's worden op verschillende plekken in de stad geplaatst. En komen bij diverse gebouwen grote baniers met een passende tekst. Zie binnenkort de lokale media voor de details.

Graag informeren wij u ook over de volgende zaken in het SHHV werkgebied:



Recent verscheen de nieuwe cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht: Tastbare Tijd 2.0. Tien jaar na de eerste editie en na drie herdrukken was het boek uitverkocht. Toch bleef de vraag onverminderd groot. Hoogste tijd dus voor een vernieuwde en uitgebreide editie, met extra onderwerpen en veel meer kaarten. Het boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de provincie Utrecht in bestuurlijke en ruimtelijke zin, het ontstaan van steden en dorpen, de ontwikkeling van de infrastructuur, het militaire erfgoed met onder andere overblijfselen uit het Romeinse Rijk, kastelen en buitenplaatsen en agrarisch erfgoed. Veel fraaie oude en nieuwe kaarten en spectaculaire luchtfoto's verbeelden en verklaren de ontwikkeling van de provincie.

Zie: <https://www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/geo/cultuurhistorie-0>

Erfgoed verrijkt ZH



Zie <http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl>, wat een initiatief is van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Erfgoedhuis Zuid-Holland is een provinciaal kennis- en servicecentrum dat zich inzet om erfgoed te behouden, benutten en beleven. Dat doen we in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Deze website vertelt het verhaal van Zuid-Holland, met extra aandacht voor de Erfgoedlijnen die op initiatief van de provincie samen met circa tweehonderd partijen worden ontwikkeld: Goeree-Overflakkee, Trekvaarten, Landgoederenzone, Limes, Atlantikwall, de Oude Hollandse Waterlinie en de 'Waterdriehoek' Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch.

Eigen website www.shhv.info



Graag nodigen wij u uit eens onze eigen website te bezoeken met meer informatie over activiteiten in de nabijheid of verder weg. Maar ook geeft dit u een kans om oude Heemtjdinghen (<http://shhv.info/publicaties/heemtjdinghen/>) in te zien en een overzicht van onze gepubliceerde boeken (<http://shhv.info/publicaties/stichts-hollandse-bijdragen/>) te raadplegen en indien gewenst te bestellen.