

NIEUWSBRIEF

Juli / Augustus 2015



STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld
secretariaat: Bastion Willem 33, 3445 DG Woerden / tel: 0348 419 277 / mail@shhv.info / www.shhv.info
bank: IBAN: NL05 INGB 0000 330797 t.n.v. Stichting-Hollandse Historische Vereniging te Woerden
KvK-nummer: 40.46.44.34



Tijd.

Vakantietijd. Zelf ben ik net terug van twee weken genieten van de Spaanse zon. Heerlijke tijd om van de dagelijkse besommeringen afscheid te nemen, en zaken weer eens op een rijtje te zetten. Bij terugkomst lag er de rouwkaart van Cornelis Karel Maartense. De SHHV heeft heel veel aan hem te danken.

Hij was bestuurslid van 2005-2012, gaf soms lezingen en zijn naam is onlosmakelijk verbonden aan de film "Woerden van Castellum tot stad" die in 2007 bij het 50 jarig bestaan van onze vereniging uitkwam. Karel was ook een drijvende kracht achter de filmcycli en de Kadastrale Atlas. Te veel om op te noemen. Onze gedachten gaan in grote dankbaarheid uit naar zijn nabestaanden.

Vakantietijd. Het is ook de tijd om af en toe impulsief eens iets te gaan bekijken. Dat bracht mij kort geleden in het ... Katwijkse Museum. Dat zit zo. Mijn oudste zus is er geboren en de familie woonde toen aan de Rijnmond. De buurman ... was een zekere Tjeerd Bottema. Bekend als illustrator van kinderboeken uit de jaren vijftig, en ook bekend als schilder van treffende scènes uit het Katwijkse. Schelpenvissers, bomschuiten, maar ook portretten, kleine huisjes, armoede en de overlevingskunst van de vissersbevolking. Mijn oma en tante bleven 'op Katwijk' wonen en zo kwam ik er in mijn jonge jaren veel. Ik hoorde ook verhalen, vaak ik niet-te-verstaan "Ketteks". De vader van de man van mijn tante bleek een bijnaam te hebben: het Gouden Kalf. Wat het betekende? Geheimzinnigheid viel mij ten deel. Altijd al eens willen uitzoeken, en altijd al eens wat meer van Bottema willen zien. En dus...

Inderdaad een prachtig museum met veel historie. Het hart gaat daar open. En ja, er lag een boek met Katwijkse bijnamen. De gezochte stond er in en ... de plaatselijke oude suppoost bleek hem nog te hebben gekend. Die dag bleef het museum te lang open ... ook al omdat de conservator nog andere familie van mij bleek te kennen. Een deel van zijn nalatenschap ligt in dat museum. Nooit geweten. We vergaten allemaal even de tijd. Ervaringen rijker en een leuke middag. En de betekenis van de bijnaam? Blijft geheimzinnig. Een persoonlijke aanrader: loop eens een plaatselijk historisch museum binnen. Doen!

En ... denkt u nog aan suggesties voor personen die het bestuur en de commissies kunnen versterken? Ik houd mij aanbevelen.

Hartelijke groeten,

Niek de Kort / SHHV voorzitter

Ontvangt u de Nieuwsbrief per post?

Het bestuur verzoekt de leden die de Nieuwsbrief per post ontvangen, maar ook over een e-mailadres beschikken, dit aan ons door te geven zodat we u voortaan via de email kunnen berichten. Dit bespaart ons print- en verzendkosten en geeft u de mogelijkheid om in de NB vermelde links naar andere websites te gebruiken.

Contributie 2015 (herinnering)

Begin februari ontving u van ons de factuur voor de contributie 2015. Ondanks rappels tot betaling daarvan in de laatste Nieuwsbrieven heeft een beperkt aantal leden nog steeds niet betaald. Wij verzoeken hen die dit nog niet hebben gedaan, het bedrag van € 25 of € 35 (incl. partner) over te maken op: **NL05 INGB 0000330797** t.n.v. Stichting-Hollandse Historische Vereniging te Woerden onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

NIEUWSBRIEF

Juli / Augustus 2015

Jaarlijkse SHHV Zomer excursie "Middeleeuwen aan de IJssel"

Voor de jaarlijkse SHHV Zomer excursie op zaterdag 29 augustus hebben inmiddels vijftig leden zich aangemeld en daarmee is de inschrijving in principe gesloten. Maar... degene die alsnog interesse hebben kunnen zich toch nog aanmelden en komen eerst dan in aanmerking voor deelname als reeds ingeschreven leden, onverhoopt, zich moeten afmelden.

De SHHV heeft met de op historische reizen gespecialiseerde stichting Historizon een programma ontwikkeld over "Middeleeuwen aan de IJssel", die ons naar Hasselt (O) en Zwolle voert, waar het accent ligt op de Hanzesteden en de Moderne Devotie. Stadswandelingen en bezoeken aan historisch interessante plaatsen worden door een ervaren gids al geïntroduceerd tijdens de busreis naar de uiteindelijke bestemming. De details van deze excursie kunt u vinden op www.shhv.info.

Programma van activiteiten

In de maanden juli en augustus zijn er geen SHHV lezingen. Vanaf september zullen we u weer een interessant programma met lezingen aanbieden.

Historische achtergronden van de Molukkers in Nederland en Woerden: tussen 6 maanden en (bijna) 65 jaar:

In samenwerking met Sinar Maluku, de plaatselijke Molukse welzijnstichting
Het Kasteel in Woerden (toegang gratis)
Maandag 21 september 20.00– 22:00 uur
Een lezing door de heer Wim Manuhutu

In september wordt bij gelegenheid van de viering, dit jaar van 70 Jaar bevrijding aandacht geschonken aan de ontwikkelingen in Nederlands-Indië. We zijn erin geslaagd een lezing te organiseren over de geschiedenis van de Molukken. Na de dekolonisatie vestigden zich in Nederland veel Molukkers o.a. in Woerden.



De Molukken en Nederland delen meer dan 4 eeuwen geschiedenis met elkaar. Handel, geloof, samenwerking en verzet: ze zijn allemaal te vinden in die gedeelde geschiedenis. Dat uiteindelijk het christelijke bevolkingsdeel van de bevolking van de Molukken als onderwijzer, ambtenaar en militair werd ingezet in Nederlands-Indië, heeft het beeld van de Molukken lange tijd bepaald. Dat de helft van de bevolking uit moslims bestond, was bij velen in Nederland niet bekend.

De Tweede Wereldoorlog in de archipel (1942-1945) en de strijd tussen Nederland en Indonesië die daar direct op volgde (1945-1949) leidde in 1951 tot de overkomst van ca.

12.500 Molukkers naar Nederland. Omdat verwacht werd dat het verblijf maar tijdelijk zou zijn, werden ze collectief in allerlei locaties geplaatst die voor tijdelijke huisvesting geschikt waren. Zo ook de Woerdense woonoorden Singel, Kazerne en Utrechtse Straatweg.

Wanneer we de ontwikkeling van de Molukse gemeenschap vergelijken met andere migrantengemeenschappen valt het sterke collectieve karakter van de gemeenschap op. Die uitte zich in een veelheid van organisaties op maatschappelijk, religieus en politiek gebied. Ondanks het ideaal van eenheid, bleek de realiteit weerbarstig. De relatie met de Nederlandse overheid werd lange tijd vooral gekenmerkt door conflicten en wantrouwen. Dat stond soms goede verstandhouding met de Nederlandse omgeving niet in de weg. Woerden vormt binnen Moluks Nederland een uitzondering omdat er na de verhuizing uit de woonoorden geen Molukse wijk ontstond maar sprake was van gespreide huisvesting. Hoe vergaat het Molukkers anno 2015, bijna 65 jaar na aankomst? Hoe Nederlands zijn ze geworden? En hoe verhoudt zich dat met de Molukse wortels? Het zijn vragen die in de lezing aan de orde komen.

Zie ook de volgende links:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Yro_T2t0rVk

<http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/molukkers-in-woerden>

NIEUWSBRIEF

Juli / Augustus 2015



De lezing wordt verzorgd door de heer Wim Manuhutu (1959, Vught). Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Van 1987 tot begin 2009 maakte hij deel uit van de directie van het Moluks Historisch Museum in Utrecht.

In die hoedanigheid maakte hij tentoonstellingen en deed hij onderzoek naar Molukse geschiedenis en cultuur.

Sinds 2009 is hij zelfstandig adviseur op het gebied van erfgoed, diversiteit en cultuur. Daarnaast werkt hij aan een proefschrift over de culturele betrekkingen tussen Nederland, Indonesië en Suriname.

In 2011 schreef hij samen met Victor Joseph het boekje 'Molukkers in Beeld'.

Overige zaken

Prinsenmaand concerten van het Orkest van het Groene Hart.



Dit jaar is het 200 honderd jaar geleden dat de Oude Hollandse Waterlinie (1672-1815) werd opgeheven en plaats heeft gemaakt voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Des te meer reden de OHW in het zonnetje te zetten!

In september 2015 worden de poorten en sluisen van de Oude Hollandse Waterlinie en haar vestiging steden opengesteld voor publiek. Er worden allerlei culturele en recreatieve activiteiten georganiseerd voor jong en oud met als thema *Beleef de Oude Hollandse Waterlinie en Prins Willem III*.

Het Groene Hart organiseert met de SHHV in de Prinsenmaand enkele concerten o.a. in Woerden op 12 september (20.15 uur) in de Opstandingskerk.

Het orkest onder leiding van dirigent Jim Benjamin Roodnat heeft op het programma werken staan van Händel, Bach, Purceel, Haydn en Telemann. Zie: <http://www.oudehollandsewaterlinie.nl/node/42>

Boek "Het Verhaal van de STRATEN VAN OUDEWATER"



In juni hebben we een goed bezochte lezing gehad over Oudewater 750 jaar stad van Nettie Stoppelenburg en Hester v.d. Ende. Het doet ons plezier u te kunnen mededelen dat Nettie een boek heeft geschreven over alle straten, pleinen en bruggen van Oudewater en alle omliggende wijken, buurschappen en dorpen van de gemeente. Onze zuster vereniging de "Geschiedkundige Vereniging Oudewater" geeft dit boek uit ter gelegenheid van het Oudewater 750 jaar stad. Het voltallige College van Burgemeester en wethouders zullen de eerste exemplaren van dit boek in ontvangst nemen op zaterdag 4 juli om 10.00 in het Stadhuis van Oudewater. Daarna is het boek te koop voor € 17,50 bij de READ shop en het TIP in Oudewater.