



STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld.

secretariaat: Meerkoetlaan 3, 3444 BH Woerden
internet: www.shhv.info
telefoon: 0348 - 41 41 26
e-mail: mail@shhv.info

postbank: 330797 t.n.v. penninameester SHHV te Woerden

Woerden, juli 2006

Uitnodiging: Het bestuur nodigt u van harte uit voor een lezing over

De geschiedenis van Xanten (Duitsland)



**Do wuohs in Niderlanden
eines edelen küniges kint,
des vater der hiez Sigemunt
sin muoter Sigelint,
in einer richen bürge
witen wol bekant,
nidene bi dem Rine:
diu was ze **Santen** genant.
(uit: Nibelungen-lied)*

door: Frau Minni Wittinghofer uit Xanten (Duitsland)

op: maandag 21 augustus 2006 van 20.00 tot 22.00 uur

in: het verenigingscentrum De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden *)

Als voorbereiding op de excursie naar Xanten, hebben wij via de voorzitter van de Altertumsverein Xanten, de heer Ernst Heien, mevrouw Wittinghofer bereid gevonden om op de maandag daaraan voorafgaand een lezing te verzorgen over de geschiedenis van Xanten. Deze lezing zal in het Nederlands worden gegeven. Mevrouw Wittinghofer verzorgt rondleidingen in Xanten.

Xanten is, evenals Woerden, een plaats met een lange geschiedenis, die al in de Romeinse tijd begint. De vele opgravingen hebben een schat aan informatie over het leven van de Romeinen opgeleverd. Maar ook de latere geschiedenis van Xanten is de moeite van het vertellen waard. Wij zijn zeer verheugd dat wij een Xantenaar in Woerden over deze geschiedenis kunnen laten vertellen. Wij raden u aan om deze lezing in ieder geval bij te wonen indien u de zaterdag daarna met ons meereist naar Xanten. Wist u trouwens dat Xanten in het Nibelungenlied (een verhaal uit ca 1200) tot Nederland wordt gerekend? Mocht u nog meer over Xanten willen weten, ga dan naar www.xanten.de of <http://www.ernst-heien.de>.

Excursie:



Er zijn nog enkele plaatsen over voor onze excursie naar Xanten op zaterdag 26 augustus 2006. Bij de vorige nieuwsbrief heeft u daarvoor een uitnodiging aangetroffen. Mocht u nog mee willen, dan raden wij u aan snel het bedrag voor deze excursie (€ 43,00 per persoon) over te maken op gironummer 330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden, onder vermelding van uw naam en woonplaats en als omschrijving "Xanten". Mocht u niet meer over de uitnodiging beschikken, dan kunt u deze nog vinden op onze website.

Volgende activiteiten:



- Dinsdag 29 augustus 20.00 uur: cultuurcafé op Defensie-eiland
- Zaterdag 9 september: Open Monumentendag
- Zaterdag 16 september: Opening nieuwe centrumplein Woerden
- Zaterdag 23 september: Het in de vorige nieuwsbrief aangekondigde bezoek van een groep uit Xanten op 19 juli 2006 is in overleg met de voorzitter verplaatst naar zaterdag 23 september, omdat er dan meer tijd beschikbaar is. In de volgende nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie.
- Zaterdag 4 november: boekenbeurs in Concordia, Woerden

In augustus verschijnt er geen nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief kunt u dus rond 1 september 2006 tegemoet zien.

Verhuizing archief:



Afgelopen zaterdag heeft een groep leden het archief van de SHHV verhuisd. De groep verzamelde zich rond 10.00 uur bij het Oudeland in Woerden. Allereerst zijn alle dozen (meer dan 250) uit de kelder naar boven gebracht. Dat was een zwaar werkje bij de hoge temperaturen. Vervolgens werden de stellingen gedemonteerd. Daarna werd alles in diverse auto's geladen en naar Zegveld gebracht. Daar hebben wij een nieuw onderkomen gevonden. Gelukkig konden we hier gebruik maken van een kleine heftruck, zodat we alle dozen zo door het raam naar binnen konden tillen. Omstreeks 15.00 uur konden we voldaan het pand afsluiten. Wij danken de volgende personen hartelijk voor hun medewerking: *Peter van de Horst, Frits Inthol, Frans en Bets van Bork, Ben Bles, Kees van Es, Lex en Miriam Albers, Marianne van Oosterom, Wim Raven en Henk Verheul!*

Bijzondere vondst:



In Woerden is bij opgravingen in de binnenstad een bijzonder bronzen handvat van een Romeins mes ontdekt, in de vorm van een asperge. Het is het eerste Romeinse aspergemes dat in Nederland bekend is.

De Romeinen kenden deze lekkernij ook al. Uit schriftelijke bronnen is bekend dat in de Romeinse tijd asperges werden gegeten. Deze vondst is een eerste tastbaar bewijs dat ook de toenmalige inwoners van Nederland de asperge kenden.

Het handvat uit Woerden is gemaakt naar het voorbeeld van een groene asperge. Aan de onderkant bevindt zich een spleet in het handvat, waar oorspronkelijk het ijzeren lemmet zat. In de spleet zitten nog restanten van het ijzer, maar het lemmet zelf is niet meer aanwezig. Het handvat is heel goed bewaard gebleven, want zonder dat het geconserveerd is zijn alle details nog duidelijk herkenbaar.

Het aspergemes is vanaf heden t/m 14 juli 2006 te bezichtigen in het Stedsmuseum van Woerden. Meer informatie kunt u vinden op: www.hazenbergarcheologie.nl/pages/nieuws.php.

Televisie:



Zoals in een eerdere nieuwsbrief al aangekondigd, is afgelopen zondag, 2 juli 2006, de eerste uitzending geweest van de TELEAC-serie "Nederland in de Prehistorie". Het gaat om een serie van 12 afleveringen, die wekelijks op zondagmiddag van 17.25 – 17.40 uur wordt uitgezonden op Nederland 1. De laatste uitzending is dus gepland op zondag 17 september 2006. De serie is ook op videoband bij TELEAC verkrijgbaar, maar dat is vrij prijzig: € 65,34. Een DVD blijkt nog niet leverbaar, maar we hebben die vraag inmiddels wel gesteld aan TELEAC.

Contributie:



Deze week ontvangt u weer een Heemtijsdinghen per post. Het is wederom een interessant nummer geworden. Kijkt u voordat u de envelop weggooit even of er achter uw lidmaatschapsnummer nog SHHV staat. In dat geval hebben wij uw contributie over 2006 nog niet ontvangen. Wij hopen dat u uw bijdrage (minimaal € 17,50, maar meer mag ook) nu spoedig overmaakt op gironummer 330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden. Indien wij uw betaling eind augustus 2006 niet hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt de toezending van nieuwsbrieven en Heemtijsdinghen op te schorten tot uw betaling ontvangen is.

Website:



tijdbalk Nederland

Op onze website hebben wij op de homepage twee nieuwe links toegevoegd. Het zijn verwijzingen naar een tijdbalk van de Nederlandse geschiedenis en een naar de wereldgeschiedenis. Hierdoor heeft u toegang tot informatie over honderden geschiedkundige onderwerpen. Kijk dus maar eens linksonder op www.shhv.info.

Verder willen wij u attenderen op de website van het ANP fotoarchief dat recent op internet is geplaatst. Het Historisch Fotoarchief bevat een unieke collectie van nieuwsfoto's van 1900 tot heden. Vrijwel alle negatieven van de totale fotoproductie zijn bewaard gebleven en per dag gecategoriseerd. Het ANP is daarnaast in het bezit van het Polygoon Archief, dat talloze beelden omvat uit de vooroorlogse jaren. Een ruime selectie wordt gedigitaliseerd en via deze website toegankelijk gemaakt. Het Historisch Fotoarchief beheert een belangrijk deel van het nationale cultuurgood. Het is als een virtueel museum van de tijd, waarin iedereen vrijelijk kan rondwalen en zoeken naar wat van zijn gading is. Daarom is ANP Photo bereid geweest om het archief een publieksfunctie te geven.

<http://www.anpfotoarchief.nl/>.



website ANP fotoarchief

Met vriendelijke groet,
Lex Albers, voorzitter SHHV