



STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld.

secretariaat: Meerkoetlaan 3, 3444 BH Woerden
internet: www.shhv.info

telefoon: 0348 - 41 41 26
e-mail: mail@shhv.info

postbank: 330797 t.n.v. penninameester SHHV te Woerden

Woerden, december 2006

Uitnodiging

Het bestuur nodigt u van harte uit voor een lezing, getiteld

HEILIGEN IN WOERDEN Wie zijn het en waarom zijn ze niet vergeten?



Sint Petrus uit een vijftiende eeuwse Engels handschrift

door: **Ludo Jongen**, docent Nederlandse Letterkunde van de Middeleeuwen

op: **maandag 11 december 2006** van 20.00 tot 22.00 uur

in: het verenigingscentrum **De Dam**, Wilhelminaweg 79 te Woerden *)

De legende wil dat niemand minder dan Bonifatius, de bisschop van Mainz die op hoge leeftijd op 5 juni 754 bij Dokkum werd vermoord, het eerste kerkje in Woerden heeft gesticht. Van dat kerkje is niets meer over. Maar wellicht is de huidige hervormde Petruskerk wel daarvoor in de plaats gekomen. Ofschoon Woerden aan het einde van de zestiende eeuw het calvinisme heeft omarmd, komen de namen van enkele heiligen nog steeds voor. Zo is de Sint-Janssteeg (in het centrum) vernoemd naar Johannes de Doper, de neef van Jezus. Ook de kindervriend Nicolaas had zijn eigen straatje. In de negentiende eeuw hebben de franciscanen Bonaventura geïntroduceerd. In Harmelen is de katholieke kerk vernoemd naar Bavo en in Kamerik heeft Maria Goretti haar naam aan een basisschool gegeven.

Ludo Jongen, docent Nederlandse Letterkunde van de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden en auteur van enkele boeken over heiligenlevens, zal een lezing houden over heiligen (wie zijn dat?) en over de legenden (wat zijn dat?), toegespitst op Woerden.

Oproep:



Paul Gabriel 1889

Onlangs heeft een aantal historici, die veel over het Groene Hart publiceerden (Bernt Feis uit Woerden, Jan van Es uit Kamerik, Harm Hoogendoorn uit Lopik en Wil Klaassen uit Alphen aan den Rijn), een voorstel gemaakt voor een canon van het Groene Hart. Zij hebben zich laten inspireren door de Nederlandse canon, waarover wij in onze vorige nieuwsbrief al iets meldden. Die Nederlandse canon heeft een website: www.entoen.nu en is ook via onze website te bereiken: www.shhv.info en klik op links..

Bij de Groene Hart-canon gaat het om 36 personen, gebeurtenissen of plaatsen die voor het gebied tussen de vier grote steden, die we sinds ca. 40 jaar pas het Groene Hart noemen, van belang zijn (geweest). Enkele voorbeelden zijn: *De Romeinse limes (50 v.C. - 300)*, *De moord op Floris V (1296)*, *Jan de Bakker (1499-1525)*, *Jacobus Arminius (1559-1609)*, *De Hollandse Waterlinie (1672)*, *De Ramp van Woerden (1813)*, *Haagse School-schilders (ca 1875)*.

De canon van het Groene Hart is nog maar een voorstel, waarop tot eind januari 2007 kan worden gereageerd via e-mail: contact@groenehart.info. De hele lijst is te raadplegen op onze website: www.shhv.info. Kijk in de linkerkolom.

Z.O.Z.

*) P.S. van niet-leden van de SHHV wordt een entree van € 2,-- gevraagd

Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen, geef dan uw emailadres aan ons door. Denkt u er ook aan om uw nieuwe emailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is?.

Volgende activiteiten:



Het programma voor ons jubileumjaar 2007 vordert gestaag. Wij hopen u in de loop van december 2006 een interessant en gevarieerd aanbod te kunnen doen. We willen nog niet alles onthullen, maar meteen al in januari vinden er twee activiteiten plaats, waarvoor wij u aanraden uw agenda vrij te houden.

Woensdag 10 januari 2007, 's avonds in Woerden.

Donderdag 25 januari 2007, 's avonds in Woerden.

Tentoonstelling:



detail uit een schilderij van
Jacob van Strij 1756-1815
(Rotterdams Maritiem Museum)

Onlangs heeft het Maritiem Museum in Rotterdam een serie van 30 oude VOC-kaarten kunnen kopen, de zogenaamde schat van Corpus Christi, vernoemd naar het college van Oxford waar deze kaarten zijn teruggevonden. Hoe dat college ooit aan de kaarten is gekomen, is niet bekend, maar een gewone verkoop is het beslist niet geweest. Holland en Engeland waren elkaars concurrenten en zouden elkaar hun zeekaarten nooit gunnen. Immers alle strategische en handelstechnische informatie stond erop. Kaartenmakers die voor de VOC werkten, kregen een zwijgplicht opgelegd. De kapitein kreeg ze pas de avond voor vertrek te zien. Bij behouden thuisvaart gingen de kaarten retour naar de VOC met aanvullingen erop van de kapitein. Kaarten werden nooit gedrukt, maar met de hand getekend en vaak op perkament. De complete schat bestaat uit 30 zeekaarten van het gebied rond Sumatra. Dat gebied moest heel precies in kaart worden gebracht, want de kaarten waren nodig om het er heelhuids van af te brengen. Elke zandbank en elk obstakel dat gevaar kon opleveren, werd daarom zorgvuldig op de kaarten ingetekend. Een medewerker ging zeilen en tekende net zo lang tot hij alles had. Daarna werd er in Batavia een zeekaart van gemaakt, die vervolgens in Amsterdam werd vervolmaakt. De kaarten zijn te bewonderen van 18 november 2006 t/m 9 september 2007 in het Maritiem Museum, Leuvenhaven 1, Rotterdam. Entree: € 5,00, 4 t/m 16 jaar € 3,00. Nadere info op www.maritiemmuseum.nl of telefonisch: 010-413 26 80.

bron: SPOOR (een uitgave van de NS)

Contributie:



Tijdens de extra ledenvergadering van 18 oktober jl. is ingestemd met de contributieverhoging, zoals die door het bestuur was voorgesteld. Met ingang van 2007 geldt voor leden een contributie van € 20,00 per jaar. Van partnerleden wordt met ingang van 2007 een contributie van € 8,00 gevraagd. Introduce(e)s bij lezingen betalen € 2,00 per keer.

De contributie (en een vrijwillige hogere bijdrage) voor 2007 kan overgemaakt worden op postbanknummer 330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden. U kunt uw bijdrage al in december overmaken. In januari 2007 worden de facturen verzonden aan leden die dan nog niet betaald hebben. Als de contributie eind maart niet is ontvangen, wordt de verzending van nieuwsbrieven en Heemtijdinghen opgeschort.

Een eventuele opzegging dient uiterlijk 3 december 2006 schriftelijk of per e-mail bij het bestuur binnen te zijn. Het bestuur zal deze opzegging bevestigen.

E-mail:



Heksenwaag Oudewater

Het probleem van de ongevraagde toezending van zeer omvangrijke e-mails door de Heksenwaag uit Oudewater is opgelost. Het bleek dat ons adressenbestand in de perslijst van de Heksenwaag terecht was gekomen. De Heksenwaag biedt hiervoor zijn excuses aan. Wij hebben verzocht om alle adressen van onze leden uit het bestand te verwijderen. Maar daarmee zijn ook de leden die wél belangstelling voor informatie van het museum hebben uit het adressenbestand verdwenen. U kunt zich zelf opnieuw aanmelden per e-mail bij de Heksenwaag (info@heksenwaag.nl) en daarbij de volgende informatie doorgeven.

- Wilt u informatie van het museum ontvangen?
- Wilt u daarbij ook foto's ontvangen?
- Bent u geïnteresseerd in persberichten over bepaalde onderwerpen zoals lezingen e.d.?
- Heeft u een voorkeur voor bepaalde activiteiten in het museum? (U kunt zelf activiteiten voorstellen).

Met vriendelijke groet,
Lex Albers,
voorzitter SHHV