

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld.

secretariaat: Meerkoetlaan 3, 3444 BH Woerden
internet: www.shhv.info
telefoon: 0348 - 41 41 26
e-mail: mail@shhv.info

postbank: 330797 t.n.v. penninameester SHHV te Woerden

Woerden, januari 2007

2007, MMVII (gregoriaanse kalender), 2760 (Ab urbe condita), 1456 (Armeense kalender), 4703-4704 (Chinese kalender), 1999-2000 (Ethiopische kalender), 5767-5768 (Hebreeuwse kalender), 1385-1386 (Iraanse kalender), 1428-1429 (Islamitische kalender) en tenslotte: 2062-2063, 1929-1930 en 5108-5109 (Hindoe kalenders).

Maar in alle kalenders is het dit jaar 50 jaar geleden dat de SHHV werd opgericht. In dit jaar zullen wij een groot aantal bijzondere activiteiten ondernemen, waarbij u van harte bent uitgenodigd.

Het bestuur van de SHHV wenst alle leden een zeer gelukkig nieuwjaar.

Uitnodigingen: Het bestuur nodigt u uit voor

1. De strijd om het vuur (La Guerre du Feu)

Een film uit 1981 van Jean-Jacques Annaud



op: **woensdag 10 januari 2007 van 20.00 tot 22.00 uur**

in: **Annex Cinema, Fredrik Hendriklaan 18** te Woerden
(staatsliedenkwartier)

Toegangsprijs: voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart 2007: € 4,00.
Niet-leden betalen € 5,00.

De film is gebaseerd op het boek van J.H. Rosny Ainé uit 1911.

Als er één film is die het leven van de eerste mensen in de préhistorie goed weergeeft, dan is het deze film wel. Gebaren en taal zijn speciaal bedacht en zijn net als de hele film natuurgetrouw. Vuur betekende toen macht en een goed leven. Als een stam die het vuur bezit overvallen wordt door mensapen, verliezen ze het vuur en worden er drie krijgers op pad gestuurd om nieuw vuur te bemachtigen. Een lange zoektocht volgt met een aantal grappige scènes waarbij overigens geen verstaanbaar woord gesproken wordt. Ze krijgen andere stammen in het vizier waaronder primitieve kannibalen en een behoorlijk intelligente stam van "moddermensen" waar ze het nodige van leren. Zal ze het lukken om het vuur bij hun stam terug te bezorgen en zo hun stam voor uitsterven te behoeden? Een unieke film die heel realistisch en schitterend verfilmd is!

2. De geschiedenis van Woerden

Een lezing verzorgd door Rob Alkemade, streekarchivaris



Leidsche of Rietvelder poort

op: **donderdag 25 januari 2007 van 20.00 tot 22.00 uur**

in: **het verenigingscentrum De Dam, Wilhelminaweg 79** te Woerden *)

De Woerdense geschiedenis gaat terug tot omstreeks het jaar 41 na Chr., toen de Romeinen zich hier voor het eerst vestigden. Deze avond wordt u meegenomen door de bewogen geschiedenis van Woerden, die zich kenmerkt door strijd en water. Strijd tegen andere mensen, omdat Woerden eigenlijk altijd op een grens heeft gelegen (Romeinse Limes, De staten Holland en Utrecht, de overheersing door de Fransen en Spanjaarden) en strijd met en tegen het water dat van alle kanten kwam (ontginningen, Hollandse Waterlinies, overstromingen, grondwater).

Z.O.Z.

*) P.S. van niet-leden van de SHHV wordt een entree van € 2,-- gevraagd

Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen, geef dan uw emailadres aan ons door. Denkt u er ook aan om uw nieuwe emailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is?.

Volgende bijeenkomsten:



Woensdag 7 februari,
Donderdag 22 februari,

20.00 uur **Film Troy** in Cinema Annex te Woerden

20.00 uur **Lezing** geschiedenis van Oudewater,
te Oudewater

Woensdag 7 maart,
Donderdag 15 maart,
Donderdag 22 maart,

20.00 uur **Film Spartacus** in Cinema Annex te Woerden

20.00 uur **Lezing** over vestingen te Woerden

20.00 uur **Lezing** geschiedenis van Montfoort,
te Montfoort

Kasteel Woerden:



Op 17 januari 2007 wordt het Woerdense kasteel opnieuw geopend. Met de bouw van dit kasteel van Woerden werd rond 1410 begonnen; het werk werd voltooid in 1415. Uit archiefstukken blijkt dat de kenmerkende vertrekken en ruimten (de torens en gangen bijvoorbeeld) nu nog in het kasteel aanwezig zijn. Aan het einde van de 15e eeuw werd het kasteel gebruikt als ambtswoning van de Baljuw van het Land van Woerden. Deze functie behield het tot het einde van de 18e eeuw. In de 19e eeuw heeft het enige tijd dienst gedaan als gevangenis voor mannen en later voor vrouwen. Daarna werd het Kasteel ingericht als Centraal Magazijn voor legergoederen, waartoe het tot begin jaren '80 van de vorige eeuw bleef behoren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het kasteel niet veilig voor plunderingen. IJzeren deuren en ketenen verdwenen uit de gewelven. De gangen werden volgestort met puin. Tussen 1986 en 1989 is het kasteel gerestaureerd en werden de gedempte grachten weer uitgegraven. Vanaf 1989 tot begin 21^e eeuw is het Kasteel verhuurd aan diverse bedrijven. Na enige jaren leegstand wordt vanaf heden het kasteel beheerd door de Stichting Vrienden van het Kasteel en gebruikt door de stichting Abrona voor begeleid wonen, horeca (Grand Kasteel Woerden door Eurest Horeca) en culturele activiteiten (De Zaal der Kunsten).

Nog meer jubileumjaren:



standbeeld in Vlissingen

Op 24 maart 2007 is het 400 jaar geleden dat **Michiel Adriaenszoon de Ruyter** in Vlissingen werd geboren. Zijn vader sjuowde biervaten in de haven van Vlissingen. Als kind moest Michiel de kost verdienen met wieldraaien bij een touwslagerij. Zijn glorieuze maritieme loopbaan van bootsjongen tot bevelhebber bracht De Ruyter de hoogste roem, adellijke titels en uiteindelijk zijn dood. Dit jaar zullen er (vooral in Vlissingen) diverse activiteiten worden ondernomen om aandacht aan deze Nederlandse held te besteden. Wist u trouwens dat hij de Nederlandse geschiedenis canon heeft gehaald? Er is ook een speciale website aan dit jubileum gewijd: www.michielderuyter.com.

Tenslotte willen we niet onvermeld laten dat in 2007 ook nog de volgende **jubileumjaren** worden gevierd: 100-jaar Scouting, Leerdam 600 jaar stad, 50 jaar Verdrag van Rome (verdrag tot oprichting van de EEG), Jaar van de Molen (t.g.v. het feit dat 600 jaar geleden de eerste poldermolen in Nederland werd gebouwd), Saab 60 jaar, Afsluitdijk 75 jaar. En zou zouden we nog lang door kunnen gaan....

Verdrag van Malta:



Op woensdag 20 december 2006, bijna vijftien jaar na de indiening bij de Tweede Kamer, heeft de Eerste Kamer dinsdag de **Wet op de archeologische monumentenzorg** aangenomen. Wij schrijven vandaag geschiedenis, merkte minister Van der Hoeven (onderwijs en wetenschappen) aan het slot van debat op. Zij bracht ook lof aan haar voormalige staatssecretaris Van der Laan die het wetsvoorstel een tijdlang onder haar hoede heeft gehad. Met deze wet wordt beoogd te voldoen aan het in 1992 ondertekende Europese Verdrag van Valletta, ook wel het Verdrag van Malta genoemd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: de veroorzaker betaalt. Meer informatie over de wet en het verdrag van Malta kunt u vinden op de volgende website: www.archeologie.nl onder "wetgeving" en op www.eerstekamer.nl onder "Nieuws" op 20 december 2006: "Senaat schrijft geschiedenis".

Weg met de A 2,5:



Op 9 september publiceerde het AD de plannen van de NV Utrecht voor een nieuwe snelweg door het Groene Hart, **de A 2,5**. Deze zou gaan lopen van Breukelen, tussen Woerden en Harmelen door, via Montfoort naar Lexmond. Daarnaast zouden er **ook nog 18.000 woningen** tussen Leidsche Rijn en Woerden gebouwd moeten gaan worden. Na diverse afwijzende reacties (o.a. minister Veerman en na een aangenomen motie in de Tweede Kamer) heeft ook Provinciale Staten van Utrecht het plan van tafel geveegd. Dit gebeurde mede dankzij een succesvolle lobby, maar waakzaamheid blijft geboden om het Groene Hart ook groen te houden en het culturele erfgoed te behouden.