

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld.

secretariaat: Meerkoetlaan 3, 3444 BH Woerden
internet: www.shhv.info

telefoon: 0348 - 41 41 26
e-mail: mail@shhv.info

SHHV 50 jaar!!

postbank: 330797 t.n.v. penninameester SHHV te Woerden

Woerden, oktober 2007

Uitnodigingen:

Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. BOEKEN- EN PRENTENBEURS (met bezoek van Minister Verburg en vertoning van de DVD "Woerden van Castellum tot Stad")



op: **zaterdag 3 november 2007 van 11.00-15.00 uur**

in: **Concordia, Kerkplein 7 te Woerden (3441 BG)**

Toegang gratis

Geschiedenisboeken, reisbeschrijvingen, natuurboeken, verzamelwerken, woordenboeken, atlassen, kinderboeken, streekboeken (vooral uit het Stichtshollandse grensgebied), oude uitgaven van de SHHV, prentbriefkaarten, gravures, etsen, oude steendrukken, enz. Met het oog op de komende feestdagen zult u vast weer cadeau-ideeën kunnen opdoen.

Zo is ondermeer onze **kadastrale atlas Woerden 1832** en **kadastrale atlas Harmelen 1832** verkrijgbaar. **Minister Verburg** zal om 11.30 de beurs wegens het 50-jarig bestaan van de SHHV met een bezoek vereren. Haar zal een kadastrale atlas van Woerden worden aangeboden.

Op de beurs zal ook om 12.00 uur, 13.00 uur en 14.00 uur de DVD "**Woerden van Castellum tot Stad**" vertoond worden (hoe u aan zelf aan deze DVD kunt komen, leest u verderop in deze nieuwsbrief).



2. DE LOTELING Een film van Roland Verhavert uit 1974



op: **woensdag 7 november 2007 om 20.00 uur**

in: **De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden (3441 XB)**

LET OP!! ANNEX CINEMA IS GESLOTEN, DUS EEN ANDER ADRES.

Toegangsprijs: De film kost voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart 2007: € 4,00. Niet-leden betalen € 5,00.

Deze film, naar een boek van Hendrik Conscience, speelt in 1833 en toont het lot van de kleine man die geconfronteerd wordt met een maatschappelijk bestel dat hem geen kans bood om ordentelijk en waardig te leven. Boer Jan Braems neemt tegen betaling de plaats in van een burgerzoon die werd uitgeloot om militaire dienst te kloppen. Maar in het leger verliest hij zijn geld én gezichtsvermogen. Verloofde Katrien komt blinde Jan redden en samen ondernemen ze een lange, gevaarlijke voettocht naar huis. Acteur Jan Declair klaagt er in een interview tijdens de filmopnamen over dat hij enkel een "lijdend voorwerp" mag spelen. "Ik had graag iets meer verzet". Dit geeft aan dat De Loteling géén product van zijn tijd was. Producent VRT "wou iets maken van het Conscience-jaar" en Verhavert bekennt dat hij eigenlijk een fin-de-siècle cineast is. Zelf spreekt hij over een weemoedige 'Weense sfeer'. De cineast bekijkt zijn personages letterlijk en figuurlijk vanop afstand, wat resulteert in mooie beelden en quasi emotioneel drama. Geen tragiek bij Verhavert, enkel koele schoonheid.

Z.O.Z.

**Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen, geef dan uw emailadres aan ons door.
Denkt u er ook aan om uw nieuwe emailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is**

3. HET SPOOR BOEIT ALTIJD! Een lezing door de heer Jan Kwantes



Loc 23071



't Trefpunt



op: **Woensdag 21 november 2007 van 20.00 - 22.00 uur.**
in: **'t Trefpunt, Iepenlaan 2, Harmelen (3481 XA)**

Toegang: gratis

Velen reizen per spoor en hebben er interesse in. Op deze avond is er een presentatie over de geschiedenis van het spoor in onze streek. We beginnen bij 1855 tot aan de jongste spoorverdubbeling tot 4 sporen. De spoorbaan langs Harmelen is als enkelspoor aangelegd en rond 1870 verdubbeld. De presentatie geeft een goed beeld van wat er zoal op en rond het spoor gebeurde. De presentatie is aangevuld met fraaie oude beelden en is de moeite waard om gezien te worden.

Routebeschrijving naar 't Trefpunt

Vanuit Oudewater/Linschoten (en Woerden) rijdt u over de N204 (M.A. Reinaldaweg) naar Woerden. Neem in Woerden de N198 (Utrechtsestraatweg) naar Harmelen. In Harmelen doorrijden tot de dorpskern: ga rechtsaf over de brug over de Leidsche Rijn. Na 80 meter, eerste weg rechts, de Kalverstraat. Na 60 meter linksaf naar de Kloosterweg. Op het kruispunt rechtdoor. Na een bocht naar rechts ziet u na 20 m 't Trefpunt aan de linkerzijde.

vanuit De Meern (en Montfoort)

Vanuit Montfoort rijdt u over de N228 naar de Meern. Vanuit De Meern neemt u de N198 richting Harmelen. Volg de Utrechtsestraatweg tot in Harmelen. Sla in de Dorpsstraat na de kerk linksaf de Kalverstraat in. Na 60 meter linksaf naar de Kloosterweg. Op het kruispunt rechtdoor. Na een bocht naar rechts ziet u na 20 m 't Trefpunt aan de linkerzijde.

4. De Geschiedenis van Bodegraven Een lezing door de heer Rob Alkemade



wapen van Bodegraven



Evertshuis



op: **Donderdag 22 november 2007 van 20.00 - 22.00 uur.**
in: **het Evertshuis, Spoorstraat 15, Bodegraven (2411 ED)**

Toegang gratis

De geschiedenis van Bodegraven gaat terug tot het begin van de jaartelling, toen er aan de westkant van het dorp een Romeinse versterking werd gebouwd. De nederzetting ontwikkelde zich aan de oevers van de belangrijke waterweg de Oude Rijn tot een welvarend dorp, dat evenwel verschillende malen door rampspoed en brand getroffen werd (1672, 1870). Als een phoenix herrees Bodegraven echter steeds weer uit zijn as. In deze lezing wordt het verleden van dit dorp uitgebreid besproken, terwijl ook ingegaan wordt op de onder de gemeente vallende kernen Nieuwerbrug en De Meije. Tenslotte wordt geprobeerd een aantal hardnekkige misvattingen over aspecten van de Bodegraafse geschiedenis te weerleggen.

De spreker is archivaris van het Streekarchief Rijnstreek te Woerden, dat ook de rijke Bodegraafse archieven beheert. Hij schreef verschillende artikelen over de historie van Bodegraven en is betrokken bij de totstandkoming van de binnenkort te verschijnen Kadastrale Atlas van die gemeente.

Routebeschrijving met de auto

Komende vanaf de A12 (Utrecht of Den Haag/Rotterdam)

Afslag Bodegraven vanaf de A12. Vanaf Utrecht rijdt u rechtsaf Bodegraven in en vanaf Den Haag/Rotterdam rijdt u rechtdoor (Goudseweg). Deze weg volgt u tot over het spoor. Direct na de spoorlijn slaat u linksaf de Spoorlaan in. Vervolgens neemt u de tweede straat rechts, de Spoorstraat, waarna u de eerste straat links neemt, aan uw linkerhand ligt het Evertshuis.

Met de trein

Vanaf het station loopt u rechtdoor de Julianastraat in (Chinees restaurant op de hoek). Deze straat uitlopen en bij de bibliotheek rechtsaf de Willemstraat inlopen. Het Evertshuis ligt na 50 m. aan uw rechterhand.

Volgende bijeenkomsten:



Dinsdag 4 december: 20.00 uur **Film Modern Times** in De Dam te Woerden. Na afloop een hapje en een drankje ter gelegenheid van de feestmaand december.

Donderdag 13 december: 20.00 uur **Lezing geschiedenis van Linschoten** door Wim Raven in 't Kruispunt te Linschoten.

Ook in **2008** zullen wij doorgaan met films, lezingen, excursies en het uitgeven van boeken. En wellicht staat er zelfs nog wat nieuws op het programma. Blijf kijken!

Werkgroep Film:



Het afgelopen jaar hebben wij maandelijks een geschiedenisfilm vertoond. Eerst in bioscoop Annex, maar na de sluiting in de Dam in Woerden. Het blijkt dat er voldoende belangstelling bestaat om deze activiteit voort te zetten. Daarom zijn wij voor het nieuwe jaar **op zoek naar enkele vrijwilligers**, die het leuk vinden om maandelijks een film voor onze leden te vertonen. Apparatuur, budget en een deskundige adviseur zijn beschikbaar. Als u het leuk vindt ook iets voor onze vereniging te doen en u voelt wel wat voor deze activiteit, neem dan contact op met ons secretariaat (telefonisch of per e-mail, voor gegevens, zie de kop van deze nieuwsbrief).

Nieuwe DVD over Woerden:



Tijdens de jubileummiddag op vrijdag 7 september jl. in het Kasteel van Woerden werd de film **"Woerden van Castellum tot Stad"** gepresenteerd.

Inmiddels heeft het bestuur besloten om de DVD ter gelegenheid van ons jubileum **gratis beschikbaar te stellen aan onze leden**. Op vertoon van uw lidmaatschapskaart kunt u binnenkort een exemplaar van de DVD ophalen bij onze boekentafel. Ook toezending is mogelijk. Doe 4 postzegels van € 0,44 in een envelop. Voeg een briefje toe met uw naam, adres en woonplaats en uw lidnummer (dat vindt u op uw lidmaatschapskaart en op de envelop waarmee deze keer Heemtijdingen aan u wordt toegezonden) en stuur dat naar SHHV-Boekenafdeling, Nijverheidsbuurt 8, 3474 LB ZEGVELD.

Niet-leden kunnen de DVD bestellen door **€ 16,75 per exemplaar** (€ 15,00 + € 1,75 aan verzendkosten) over te maken op het gironummer van de SHHV. Vermeld ook uw adresgegevens en uw lidnummer op de overschrijving.

Wij zullen het moment van verschijnen aankondigen in deze nieuwsbrief.



Inmiddels zijn vrijwel alle Kadastrale Atlassen Woerden 1832, waarop was vooringetekend, uitgeleverd. Mocht u uw atlas nog niet hebben ontvangen, maar in september is wel een bedrag van uw rekening afgeschreven, neem dan even telefonisch of per e-mail contact op met ons secretariaat. Vanaf 1 november is de **Kadastrale Atlas Woerden 1832** ook verkrijgbaar in de Woerdense boekhandels. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om onze boekentafel te bezoeken tijdens een van onze bijeenkomsten, dan kunt u de atlas ook bij Karssen, Bruna Goedhart of De Hoeksteen verkrijgen tegen de vastgestelde prijs van € 34,95.

Boek over Bodegraven:



Op 22 oktober jl. is het derde boek van de Stichting Historische Kring Bodegraven verschenen, getiteld **"Anders nog iets?"**. Weet u het verschil tussen "dikke" en "dunne" Beijeman? En wat I.V.A. of B.M.I waren? Weet u nog van Bas van Elk of Marie van Donk? Of Thijs Stouthart de nachtwaker? U leest er alles over in dit boek over 125 winkels en winkeliers in de vorige eeuw in Bodegraven. Dit 352 pagina's dikke boek met vele tientallen unieke foto's is verkrijgbaar tegen een prijs van € 19,00 (voor donateurs van de stichting € 15,00). Het boek is ook verkrijgbaar bij boekhandel Karssen in Bodegraven (en Woerden).

Geert Mak's "In Europa" op TV (Nederland 2):



Geert Mak

Op **11 november 2007** kunt u 's avonds op **Nederland 2** vanaf **21.05 uur** kijken naar de eerste aflevering van de historische tv-serie **"In Europa"**, gebaseerd op het boek van Geert Mak uit 2004. Twee seizoenen lang (35 delen!) kunt u genieten van de verfilming van het meest gelezen historische boek van de afgelopen jaren (350.000 verkochte exemplaren!). Het boek en de TV-serie geven een beeld van de ontwikkeling van de Europese geschiedenis vanaf 1900. Maar "In Europa" wordt meer dan alleen maar een tv-serie. Ook op Radio 1 is elke zondagmorgen een uitzending. En verder is er een door Geert Mak zelf gelezen podcast-versie van zijn boek (nu al te downloaden!) en zelfs een interactieve In Europa-website. Op deze website (<http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/34998131/>) vindt u alle informatie over de TV-serie - inclusief de inhoud van de eerste 18 delen.

WAT WAS WAAR



Kadastrale tabel (OAT)

In het weekend van 8 september 2007 is een **nieuwe website** online gekomen. Op die site: www.WatWasWaar.nl zijn over elke plek in Nederland historische kaartgegevens te vinden. De informatie is heel divers en op elke plek anders. Van veel gebieden zijn er bijvoorbeeld luchtfoto's van de RAF te vinden uit de Tweede Wereldoorlog. Van bijna heel Nederland zijn er militaire kaarten uit 1840 - 1860 en de originele kadastrakaarten uit 1832 van heel Nederland zijn hier te bekijken. De fotocollecties van onder andere Leiden, Utrecht, Veere en Eindhoven zijn ook zeker de moeite van het bekijken waard.

Wilt u een beter beeld krijgen van de pareltjes aan informatie die op de website te vinden zijn? Kijk dan onder 'schatkamer'. Wilt u een overzicht krijgen van de nieuwe informatie die continu op de website geplaatst wordt? Kijk dan onder 'nieuws'.

De historische informatie op de website is afkomstig uit de rijke collecties van een toenemend aantal plaatselijke, regionale en landelijke archiefinstellingen in Nederland. Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe diensten en content die wordt toegevoegd aan WatWasWaar.nl? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via nieuws@watwaswaar.nl.

Stichting Groene Hart 10 jaar:



Het groene hart van de Randstad

In november bestaat de **Stichting Groene Hart** tien jaar. Dit jubileum wordt gevierd met een groot aantal activiteiten, waaronder de presentatie van twee nieuwe publicaties. Wij memoreren hier de activiteiten die een historisch aspect hebben. Voor andere activiteiten kunt u kijken op de website www.groenehart.info.

19 november: Expositie De geheimen van de OHWL in stadhuis Oudewater
13 december: Jubileumbijeenkomst in Willemshoeve Woerden

Wilt u nadere informatie over deze activiteiten? Bent u al donateur van de Stichting? U kunt zich opgeven bij: contact@groenehart.info.

Stichting Groene Hart en Erfgoedhuis Zuid-Holland werken tot voorjaar 2008 samen aan het **project Agrarisch Erfgoed Groene Hart**. Aanleiding voor het project is dat in het Groene Hart steeds meer agrarische bedrijven en bedrijfsgebouwen vrijkomen. Beide organisaties zetten de schijnwerpers op herbestemming van agrarische (bedrijfs)gebouwen die hun oorspronkelijke functie gaan verliezen of hebben verloren. Veel van deze gebouwen zijn karakteristiek voor het agrarische karakter van het Groene Hart en dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit ervan. Herbestemming en daarmee behoud van deze gebouwde elementen zijn essentieel voor het zichtbaar houden van de historie van dit gebied. Nadere informatie is te vinden op de website www.groenehart.info.

Op bezoek bij de koning:



In de Stallen van Paleis Het Loo is van 29 september 2007 tot en met 2 maart 2008 de expositie **Op bezoek bij de Koning** te zien. Verschillende aanspanningen van het Koninklijk Huis en aanzienlijke Nederlandse families belichten de staltradities van rond 1900. Het gebruik van rijtuigen, compleet met fraaie paarden, kostbare tuigen, koetsiers en bediendes, beleefde toen zijn hoogtepunt.

Het Nederlandse hof spiegelde zich jarenlang aan internationale gebruiken, zeker nadat in 1815 de Oranjes op de troon van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden waren gekomen. De rijtuigen van de stadhouders waren in de Franse tijd verloren gegaan, waardoor het hof nieuwe koetsen, tuigen en livreeën moest aanschaffen die zouden passen bij de recent verworven positie van de Oranjes. Ook de adel herkreeg zijn rol in de monarchie en toonde dit aan de buitenwereld met de uitmonstering van zijn rijtuigen.



Paleis Het Loo Nationaal Museum

Geopend *dinsdag t/m zondag en op feestdagen van 10.00-17.00 uur.*

Entree *€ 9,00 p.p., 6 t/m 17 jr. € 3,00 p.p.*

Routebeschrijving *A1 en A50 afslag Paleis Het Loo en vervolgens ANWB-borden volgen.*

Openbaar vervoer *Station Apeldoorn, buslijn 102 en 104, halte Paleis Het Loo; buslijn 5 (Berg en Bos), 10 (Kerschoten) en 96 (Vaassen), halte Gedenknaald.*

Informatie *055-5772400 of www.paleishetloo.nl*