

sticht

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld.

secretariaat: Meerkoetlaan 3, 3444 BH Woerden
internet: www.shhv.info

telefoon: 0348 - 41 41 26
e-mail: mail@shhv.info

postbank: 330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden

Woerden, december 2008

Uitnodigingen:

Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. Orfeu Negro Een film van Marcel Camus uit 1959



op: **Woensdag 3 december 2008 van 20.00 – 22.00 uur.**

in: **De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden**

Toegangsprijs: voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart € 4,00.
Niet-leden: € 5,00.

Een film die is gebaseerd op de Griekse mythe van Orfeus en Eurydice.

De dag voordat het carnaval in Rio de Janeiro in alle hevigheid losbarst weet Mira de vrouwenminnende tramconducteur Orpheus over te halen in ondertrouw te gaan. Geld voor een verlovingsring heeft hij echter niet, omdat hij zijn gitaar uit de lommerd wil halen. Zo vlak voor het carnaval heeft hij zijn muziekinstrument hard nodig. Serafina, Mira en Orpheus zijn namelijk druk bezig met de voorbereidingen voor hun optreden als dansgroep in de carnavalsoptocht.

Tijdens Orpheus' laatste tramrit van die dag zit Eurydice bij hem in de tram. Ze is op weg naar haar nicht en dat blijkt later Serafina te zijn. Bij het passen en vermaken van de kostuums en het instuderen van de choreografie worden Orpheus en Eurydice verliefd op elkaar.

Het klassieke verhaal uit de oudheid is doordrenkt met passie en hartstocht en de verplaatsing naar de moderne tijd is mooi gedaan. 'Orfeu Negro' is een explosie aan swingende muziek, zinderende hartstocht, kleurenpracht en een overvloed aan vrouwelijk schoon. Van begin tot eind wordt er gedanst, gezongen en muziek gemaakt door jong en oud. Een meeslepende en vrolijke film die onder andere bekroond is met de Oscar voor Beste Buitenlandse film. De film duurt 107 minuten.

2. Anekdoten over kerken en wetenswaardigheden van predikanten door Bert Scheffers



Oudewater

op: **Dinsdag 9 december 2008 van 20.00 – 22.00 uur.**

in: **Stadhuis, Visbrug 1, 3421 AH Oudewater**

Toegang gratis voor leden van SHHV en Geschiedkundige Vereniging Oudewater

Deze lezing is in samenwerking met onze zustervereniging in Oudewater tot stand gekomen.

De heer Scheffers heeft van 15.714 kerken in Nederland gegevens verzameld en dat niet alleen, hij weet er ook heel leuk en enthousiast over te vertellen. Hij heeft vele albums met foto's van kerken, hun interieurs en orgels. Maar hij sprak ook met pastors, dominees, kosteren en dat leverde heel wat aardige wetenswaardigheden en ook leuke ervaringen op. Wanneer u hem een willekeurig plaatsje of kerkje noemt dan weet hij er zeker wat over te vertellen.

Voor het bezoek aan Oudewater hebben wij hem gevraagd wat in de regio te blijven met zijn foto's en verhalen, maar wilt u wat meer weten over een kerk elders dan staat het u vrij hem daar over te vragen.

Bert Scheffers (79 jaar) was vroeger kastelein van 'het Wapen van Stolwijk' en heeft zich na zijn pensionering gestort op het fotograferen van kerken en hun interieurs in Nederland en het verzamelen van wetenswaardigheden over die kerkgebouwen. Hij is daar nu al meer dan 25 jaar actief mee.

Z.O.Z.

**Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen, geef dan uw e-mailadres aan ons door.
Denkt u er ook aan om uw nieuwe e-mailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is?**



Montfoort



Routebeschrijving naar Oudewater

U rijdt vanuit Woerden naar Oudewater via de provinciale weg N204 en bij de N228 rechtsaf richting Oudewater. Als u in de bebouwde kom van Oudewater bent, ziet u rechts een zwembad ('t Statenbad). Rijd via de derde straat rechts, het IJsselvere, de stad in. Let op: deze entree bevindt zich vlak na een bocht. Ga de ophaalbrug over de Hollandsche IJssel over en rijd rechtdoor. Aan het einde van de gracht ziet u rechts het stadhuis. Om te parkeren rijdt u rechtdoor de Oude Huijgensteeg in. Direct rechts kunt u parkeren. Parkeren is ook mogelijk op de Langeburgwal of Wijngaardstraat.

Volgende activiteiten:

Woensdag 7 januari 2009: **Film** in De Dam

Dinsdag 20 januari 2009: **Lezing** over de Rijn door Bert Bakker in De Dam

De volgende nieuwsbrief verschijnt direct na Nieuwjaar.

Ook in **2009** zullen wij doorgaan met films, lezingen, excursies en het uitgeven van boeken. En wellicht staat er zelfs nog wat nieuws op het programma. Blijf kijken!



Suske en Wiske op excursie?



Tijdens onze zomerexcursie op 30 augustus jl. naar Mechelen en Gaasbeek in België, ontvingen de deelnemers een stripboek van Suske en Wiske. Helaas bleek toen pas dat dit niet het juiste verhaal was, dat bij de excursie hoorde. Met de leverancier van de stripboeken hebben wij inmiddels een akkoord bereikt. De deelnemers aan de excursie kunnen hun in de bus ontvangen exemplaar van "De spokenjagers" gratis omruilen tegen het goede boek "Het Spaanse Spook". Dat kan op een van de komende gelegenheden bij onze boekentafel. Dus als u op woensdag 3 december in Woerden of dinsdag 9 december in Oudewater het eerder ontvangen stripboek meebrengt, gaat u met het goede stripboek weer naar huis en heeft u nog een tastbare herinnering aan een geslaagde excursie.

Contributie 2009:



Het nieuwe contributiejaar is weer in aantocht. Voor leden geldt een contributie van € 20,00 per jaar. Van partnerleden wordt een contributie van € 8,00 per jaar gevraagd. Introducé(e)'s bij lezingen betalen € 2,00 per keer. **De contributie (en een vrijwillige hogere bijdrage, die wij zeer op prijs stellen) voor 2009 kan overgemaakt worden op postbanknummer 330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden.** U kunt uw bijdrage al in december overmaken onder vermelding van uw lidnummer (dat vindt u op uw lidmaatschapskaartje). In januari 2009 worden de facturen verzonden aan leden die dan nog niet betaald hebben. Als de contributie eind maart 2009 niet is ontvangen, wordt de verzending van nieuwsbrieven en Heemtijdinghen opgeschort. Een eventuele opzegging dient uiterlijk vier weken voorafgaand aan het nieuwe jaar schriftelijk of per e-mail bij het bestuur binnen te zijn. Het bestuur zal deze opzegging bevestigen.

Jaar van de Tradities:



Op zaterdag 1 november 2008 is door koningin Beatrix het Jaar van de Tradities geopend. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur heeft aan het Nederlandse volk gevraagd wat hun belangrijkste tradities zijn. Er kon daarbij niet uit voorbeelden worden gekozen; alle tradities die genoemd zijn, werden door de respondenten zelf aangegeven. Op de eerste plaats staat pakjesavond. Op de tweede plaats staat het optuigen van een kerstboom en op de derde plek de combinatie Koninginnedag en vrijmarkt. Heel 2009 wordt er aandacht besteed aan onze tradities en rituelen. Heeft u foto's, die te maken hebben met tradities en rituelen in onze streek, laat het ons dan weten (scan de foto of stuur een exemplaar naar ons secretariaat). We kunnen er op onze website dan een plaats voor inruimen. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website www.jaarvandetradities.nl. Daar vindt u ook de top-100.

In Europa:



Zondagavond wordt steeds meer geschiedenisavond op TV. Behalve de serie Verleden van Nederland, die op 30 november wordt afgesloten, is inmiddels ook de serie Moorden (van de familie Blokker) al enige tijd bezig. En op 30 november start de tweede reeks afleveringen van In Europa, gepresenteerd door en gebaseerd op het boek van Geert Mak. Waar waren we ook al weer gebleven? Op 9 maart 2008 was in de laatste aflevering van de eerste reeks Polen in het jaar 1943 aan de orde. Na een samenvatting en vooruitblik op 23 november 2008 gaat de serie op 30 november door met het jaar 1944: Warschau en Praag: Nederland 2, 21.05 uur.

De serie wordt ondersteund met allerlei beeldmateriaal op internet: www.ineuropa.nl.