

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld.

secretariaat: Meerkoetlaan 3, 3444 BH Woerden
internet: www.shhv.info

telefoon: 0348 - 41 41 26
e-mail: mail@shhv.info

postbank: 330797 t.n.v. Stichtings-Hollandse Historische Vereniging te Woerden

Woerden, februari 2009

Uitnodigingen:

Het bestuur nodigt u van harte uit voor

THE SADDEST MUSIC IN THE WORLD

Een film van Guy Maddin uit 2003



op: **Woensdag 4 februari 2009 van 20.00 – 22.00 uur.**

in: **De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden**

Toegangsprijs: voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart € 4,00.
Niet-leden: € 5,00.

Een Canadese bierbrouwerij besluit tijdens de grote depressie van de jaren '30 een wedstrijd uit te schrijven om te ontdekken wat de meest trieste muziek van de wereld is (in de hoop daarmee de bieromzet te verhogen). De winnaar strijkt 25.000 dollar op. De rondes gaan steeds tussen twee landen, en dat resulteert meestal in een kakofonie van trieste muziek door elkaar heen gespeeld. In de film worden allerlei familiebanden zichtbaar.

Guy Maddin is een Canadese regisseur die al sinds 1985 films maakt. Zijn films lijken zo uit de jaren '20 en '30 te komen. Grote stukken zwart-wit, tussentitels en nagesynchroniseerde dialogen gecombineerd met verhalen die zich afspelen in de eerste helft van de vorige eeuw. Vaak gaan die verhalen over de meest bizarre onderwerpen. Guy Maddin kreeg in 1995 (als jongste ooit) een Telluride-medaille voor Lifetime Achievement, een eer die hij deelt met onder meer Francis Ford Coppola, Gloria Swanson en Leni Riefenstahl.

De film duurt 100 minuten.

Excursie naar het Geldmuseum in Utrecht

op: **Zaterdag 28 februari 2009 van 13.30 – 16.30 uur.**

We vertrekken om 12.56 van station Woerden

in: **Geldmuseum, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht**

In deze tijd van financiële en economische crises, is het goed om eens stil te staan bij het ontstaan en de functie van geld. Bovendien bestaat de euro dit jaar 10 jaar. Daarom hebben we besloten om een excursie naar het geldmuseum te organiseren.

We verzamelen om 12.30 uur in de stationshal in Woerden (dan kunnen we samen met korting reizen). Vertrek trein 12.54 uur. In Utrecht wandelen we in ca. 15 minuten naar het Geldmuseum. Het programma begint om 13.30 uur met koffie en gebak. Daarna volgt een inleiding door de heer Krijn van Stuyvenberg. Er wordt afgesloten met een rondleiding in een of twee groepen door het gebouw. Kosten zijn: uw treinkaartje en een bijdrage van € 10,00 voor toegang en consumpties. De vereniging betaalt de inleider.

Deelnemers kunnen zich tot 18 februari telefonisch of per e-mail aanmelden bij ons secretariaat. Deelname: maximaal 40 deelnemers op volgorde van inschrijving.

U kunt ook op eigen gelegenheid naar Utrecht reizen, maar er is slechts beperkte gelegenheid tot (betaald) parkeren in de omgeving.



Voor- en achterzijde van de 1-centmunt uit 1817

Volgende activiteiten:



Woensdag 4 maart 2009:

Donderdag 23 maart 2009:

Woensdag 8 april 2009:

Film in De Dam

Jaarvergadering en lezing in De Dam

Film in De Dam

Europees cultuurbezit:



Europa is een initiatief gestart om het cultuurbezit digitaal te ontsluiten via internet. Meer dan 2 miljoen Europese schilderijen, tekeningen, plattegronden, foto's en afbeeldingen van museumstukken, boeken, kranten, brieven, dagboeken en archiefstukken, muziek en gesproken woord van cilinders, banden, platen en radio-uitzendingen en films, nieuwsfilms en tv-uitzendingen komen digitaal beschikbaar. De site is nog in ontwikkeling, maar u kunt nu al veel zien op <http://www.europeana.eu>.

Alledaags Archief:



Er is geen enkel onderwerp, of je kunt er wel archiefonderzoek naar doen. Dat is de reden van de weblog Alledaags Archief. Grote en kleine nieuwsberichten vormen de aanleiding van een zoekactie in de Nederlandse archieven, die bijzonder, alledaags, spannend, opmerkelijk of voor de hand liggend materiaal oplevert.

De weblog Alledaags Archief wordt geschreven door Raymond Uppelschoten vanuit de overtuiging dat vrije associatie de grote drijfveer is achter grote vondsten. Die vondsten zal niemand hier aantreffen: dat is het lot van een vluchtig weblog. Maar één enkel woord in of onderwerp van een nieuwsbericht, kan aanleiding geven tot goed archiefonderzoek. En dat kan resulteren in nieuwe kennis over onze geschiedenis, hoe klein of groot ook. Daar is het deze weblog om te doen. Neem dus eens een kijkje op www.alledaagsarchief.nl.

Slagveldreizen:



Wie zich verdiept in de geschiedenis van landen, culturen en mensen, kan er niet omheen: onze wereld mede is en wordt gevormd en getekend door oorlogen. Sporen van oorlogen zijn overal op te merken. In landschappen en steden waar slag is geleverd. Maar ook in mensen, in verhalen, reflexen of zeggwijzen die teruggaan op zwaardere tijden. Zulke sporen zijn veelal pijnlijk zichtbaar of ze zijn heel subtiel en bijna uitgewist, zodat alleen geoefende ogen ze ontdekken.

[Slagveldreizen.nl](http://www.slagveldreizen.nl) is het eerste reisbureau in Nederland dat zich sinds 2009 helemaal richt op reizen naar historische slagvelden. Met een groep mensen op stap gaan is niet niks. Daarom heeft de initiatiefnemer, Peter Schaapman, de reisorganisatie Voyage & Culture bereid gevonden de praktische organisatie van de reizen te verzorgen. Samen met zijn gidsen bedenkt hij de doelen van de excursies en maakt hij de planning en de dagprogramma's. Voyage & Culture organiseert dan op basis van dit inhoudelijke scenario de reis. Voyage & Culture is aangesloten bij de ANVR en de SGR en de reizen van slagveldreizen.nl zijn dus op deze wijze verzekerd. Men gaat met kleine groepen op reis, vliegt bij voorkeur met lijnvluchten (bijv. de KLM) en vertrekt en arriveert dus op redelijke tijden overdag. En men verblijft indien mogelijk in 3-sterren hotels. Nadere informatie is te vinden op www.slagveldreizen.nl.

Contributie 2009:



Het nieuwe contributiejaar is weer begonnen. Voor leden geldt een contributie van € 20,00 per jaar. Van partnerleden wordt een contributie van € 8,00 per jaar gevraagd. Door een (aftrekbare) extra gift op onze rekening over te maken, stelt u ons in de gelegenheid nog meer activiteiten te ondernemen.

De contributie voor 2009 (en de vrijwillige extra bijdrage) kan overgemaakt worden op postbanknummer 330797 t.n.v. Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden.

Let u goed op de tenaamstelling? Anders wordt uw overboeking weer teruggestort. U kunt uw bijdrage overmaken onder vermelding van uw lidnummer (dat vindt u op uw lidmaatschapskaartje). Bij deze nieuwsbrief worden de facturen verzonden aan leden die nog niet betaald hebben. Als de contributie eind maart 2009 niet is ontvangen, wordt de verzending van nieuwsbrieven en Heemtijdinghen opgeschort.

In 2009 worden geen nieuwe lidmaatschapskaartjes verstrekt. Uw kaartje uit 2008 blijft dus geldig.
