

NIEUWSBRIEF

Oktober 2014



STICHTS-HOLLANDSE -HISTORISCHE VERENIGING

voorheen Historische Vereniging voor Woerden en Omgeving

opgericht in 1957

gevestigd te Woerden

werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld

secretariaat: Bastion Willem 33, 3445 DG Woerden / tel: 0348 419 277 / email: mail@shhv.info / internet: www.shhv.info

bank: IBAN: NL05 INGB 0000 330797 t.n.v. Sticht-Hollandse Historische Vereniging te Woerden

KvK-nummer: 40.46.44.34



Van de bestuurstafel

Namens het bestuur deel ik u mede, dat Frans Langen te kennen heeft gegeven om persoonlijke redenen zijn functies als waarnemend voorzitter en secretaris neer te leggen. Het bestuur heeft mij, ondergetekende, unaniem gevraagd om het voorzitterschap waar te nemen. Aan dit verzoek wil ik voldoen tot het moment dat de algemene ledenvergadering (ALV) in het voorjaar van 2015 een voordracht voor een nieuwe voorzitter zal kunnen aannemen. Het secretariaat zal voorlopig worden gevoerd door ondergetekende en Joop Vianen, thans penningmeester.

Frans is van grote betekenis geweest voor de vele activiteiten in de vereniging, waarvoor het bestuur hem zeer erkentelijk is. Wij zullen op de ALV op gepaste wijze afscheid van hem nemen.

Hans Noppen, wnd. voorzitter

Vacatures

Naast een voorzitter is het bestuur op zoek naar een nieuwe secretaris. Het bestuur wil graag in contact komen met vrijwilligers die in het bestuur willen plaatsnemen of op andere wijze een bijdrage willen leveren aan onze activiteiten. Hierbij denken we aan personen met een bestuurlijke/administratieve achtergrond voor het secretariaat, ledenadministratie ed.

U kunt zich aanmelden bij ons secretariaat (mail@shhv.info) of ons op kandidaten wijzen, via email JVianen@planet.nl of telefonisch: 0348 419 277.

Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor de volgende activiteiten:

LEZING

Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog

Maandag **27 oktober** 2014 van 20:00-22:00 uur
in De Dam, Wilhelminaweg 79, 3441 XB Woerden (toegang gratis)
De lezing zal worden gegeven door Evelyn de Roodt



Er gaat bijna geen dag voorbij dat we niet via de media geconfronteerd worden met de ellende van vluchtelingen, overal ter wereld. Daarbij worstelen we in eigen land al heel lang met toelatingseisen, verblijfsvergunningen en inburgeringsproblemen. Het is daarom interessant om te zien hoe Nederland een eeuw geleden reageerde op de grootste vluchtelingenstroom die het land ooit heeft moeten verwerken.

NIEUWSBRIEF

Oktober 2014

Ongeveer één miljoen Belgen zocht in 1914 uit angst voor de oprukkende Duitse troepen zijn toevlucht tot Nederland, dat zelf een inwoneraantal telde van ongeveer 6 miljoen. Behalve Belgische burgervluchtelingen weken ook Belgische, Britse en Duitse militairen noodgedwongen uit naar Nederland, terwijl later ook Duitse deserteurs en uit Duitse kampen ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen een veilig heenkomen zochten in ons land. Tegen het einde van de oorlog mochten ook nog uitgewisselde Britse en Duitse krijgsgevangenen in Nederland op het einde van de oorlog wachten.

Evelyn de Roodt zal in haar lezing ingaan op de vaak bizarre lotgevallen van al die oorlogsgasten in Nederland, met aandacht voor hun eigen lief en leed, de wisselende houding van de Nederlandse bevolking en de vaak verrassende maatregelen van de overheid. Die stond voor de zeer zware opgave om de diverse categorieën vluchtelingen, elk met eigen politieke en juridische status fatsoenlijk op te vangen. De situatie was extra gecompliceerd omdat de strijdende landen de positie van hun onderdanen in het neutrale Nederland nauwlettend in de gaten hielden.

Evelyn de Roodt studeerde sociale wetenschappen aan de universiteit van Amsterdam en werkte daarna jaren lang in het onderwijs en welzijnswerk. Sinds 1998 houdt zij zich bezig met geschiedschrijving, met speciale belangstelling voor het menselijk gedrag in situaties als revolutie en oorlog. Zij is de auteur van *Oorlogsgasten, vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog*, en *Onsterfelijke fronten, Duitse schrijvers in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog*. Ook in vele artikelen en bijdragen aan verzamelwerken over de Grote Oorlog belichtte ze het soms bizarre gedrag van politici, militairen en burgers in rollen die variëren van idealist tot slachtoffer. Die benadering kenmerkt ook haar meest recente boek *Het rebelse leven van Lily Braun, van balkonningin tot activiste*, een biografie over de Duitse schrijfster en feministe Lily Braun.

Voor aankondiging

DS. HAITSMALEZING IN DE LUTHERSE KERK, WOERDEN

DE NEDERLANDSE OPSTAND: geloof en opstand 1555-1648
Jan de Bakkerstraat 11, 3441 XB Woerden (toegang gratis)
Woensdag **19 november 2014** 20:00-22:00 uur
De lezing zal worden gegeven door Prof. Dr. Fred van Lieburg

Overige activiteiten



Romeinse belevingsdag in Woerden, Zaterdag 4 oktober 2014

Sporen van de Romeinse geschiedenis in Woerden.
Vanaf ca. 09:00 uur: Romeinen in de stad, rondvaarten Romeinse schepen, kraampjes met Romeinse gerechten, wandelingen, toneelstukjes, etc.



SCHITTEREND ROMEINS

Schatkamer met de mooiste archeologische vondsten uit Woerden
Stadsmuseum Woerden, **4 oktober 2014 t/m 8 maart 2015**

Het Stadsmuseum brengt deze winter een ode aan de mooiste Romeinse vondsten van Woerden. De hoofdrol in de tentoonstelling is weggelegd voor de zojuist gerestaureerde Romeinse paradehelm uit de 2e tot 3e eeuw na Chr. De helm werd al in juli 1999 tijdens het uitbaggeren van de Singel gevonden.



Volksuniversiteit Het Groene Hart

Eerste Wereldoorlog, in zes lessen vanuit neutraal perspectief belicht
Locatie: ID college, Woerden
Inschrijven via de site van de Volksuniversiteit: www.vuhetgroenehart.nl
Vanaf **dinsdag 7 oktober 2014** van 20:00-22:00 uur, en verder op 14 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december / 6 lezingen van 2 uur.
Prijs: € 95,00 plus € 25,00 materiaalkosten.